

ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

της *Αττικής*

5ο FORUM ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΙΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»

Τεύχος 13 • Ιούνιος - Δεκέμβριος 2013



✓ 5ο FORUM Αυτοδιοίκησης Εισηγήσεις - Συμπεράσματα

✓ Συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη

✓ Βραβεία Αυτοδιοίκησης

✓ Επίσκεψη της Ένωσης στις Βρυξέλλες



Περιεχόμενα

1-2. Σημείωμα του εκδότη

3. 5ο FORUM της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4-5. Συμπεράσματα 5ου FORUM

6-7. Εισήγηση Γ. Γραμματέα ΥΠΑΝ κ. Σεραφείμ Τσόκα

8-10. Εισήγηση Άγγελου Κότιου, καθηγητή Παν. Πειραιά

11-13. Εισήγηση Ιωάννη Γούπιου, Διευθυντή ΕΕΤΑΑ

14-15. Εισήγηση Άρη Περουλάκη, Επικεφαλής Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

16-17. Συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Μιχελάκη

18-19. Ενημερωτική Επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20-23. Βραβεία Αυτοδιοίκησης

24. Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Άρθρο του Προέδρου της ΠΕΔΑ

25-26. Β. ΞΕΝΟΣ Άρθρο του πρώην Δημάρχου Αλίμου

27-28. 5ο FORUM Τι είπαν στις εισηγήσεις τους

29-30. Άρθρο του Π. Καμάρα, Προέδρου της Ένωσης

31-32. Επιστολή του πρ. Δημάρχου Π. Φαλήρου Δημ. Καψάνη

33. Εκδήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στ. Χρήστου για την αναθεώρηση του Συντάγματος

34. Οπισθόφυλλο



Σημείωμα του εκδότη

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους Αυτοδιοικητικούς κύκλους για τους χειρισμούς μιας σειράς θεμάτων από την ηγεσία των Συλλογικών μας Οργάνων και κύρια της ΚΕΔΕ.

Δεν είναι λίγες οι φορές που προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, απορρίπτονται με συνοπτικές διαδικασίες, από τα ίδια τα θεσμικά μας Όργανα.

Και εάν η απόρριψη αυτή, είναι προϊόν εμπειρισματομένης και ενδελεχούς συζήτησης, ώστε να κρίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, θα έλεγα ότι καλώς απορρίπτονται.

Όμως πολλές φορές αντιμετωπίζουμε το απαράδεκτο φαινόμενο, οι θέσεις των Οργάνων ως αποφάσεις του Δ.Σ. να υπορεύονται είτε από προσωπικά κριτήρια κάποιων μελών του Δ.Σ., ή ακόμα χειρότερα από πολιτικές σκοπιμότητες.

Ακυρώνεται έτσι, στην ουσία, η θεσμική ιδιότητα των Οργάνων, ως «συμβούλων» του αρμόδιου για το νομοθετικό έργο Υπουργείου, ενώ πλήττεται και η αξιοπιστία της ίδιας της Αυτοδιοίκησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το θέμα της επαναφοράς της διάταξης Νόμου περί εκλογής άνευ ψήφου των διατελεσάντων (με 2 ή 3 θητείες) Δημάρχων.

Μέτρο που εφαρμόζεται σε κεντρικό επίπεδο (με την αριστείδη εκλογή των πρώην Πρωθυπουργών), ενώ εφαρμόστηκε με θετικά αποτελέσματα (και σε κάθε περίπτωση χωρίς προβλήματα) πριν την κατάργησή του από τον «Καλλικράτη».

Το θέμα έχει θέσει η Ένωσή μας κατ' επανάληψη τόσο στις ηγεσίες των Θεσμικών μας Οργάνων όσο και στους εκατόστοτε Υπουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το θετικό είναι, ότι ουδείς εξέφρασε (δημόσια) την αντίρρησή του, για την χρησιμότητα του μέτρου αυτού, ως προς την βελτίωση της αποτελεσματικότητας που θα προσδώσει η εμπειρία των διατελεσάντων Δημάρχων στους Δήμους.

Το παράδοξο είναι οτι ενώ όλοι συμφωνούν, ένα αόρατο χέρι τορπιλίζει την επαναφορά της νομοθετικής ρύθμισης.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ίδια η ΚΕΔΕ με δύο (2) αποφάσεις της Επιτροπής Θεσμών και του Δ.Σ., εισηγήθηκε σε προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΣΔΔΑ, την θέσπιση του μέτρου, που υιοθετήθηκε τελικά από τον τότε αρμόδιο Υπουργό με τους σχετικούς Νόμους.

Ενώ πρόσφατα τόσο ο Πρόεδρος (προς τιμή του) όσο και παλαιότερα το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, υπερθεματίζουν για το μέτρο συμφωνώντας για την επαναφορά του.

Το επιχείρημα που ακούστηκε ότι ο πρώην Δήμαρχος μπορεί να λειτουργήσει αποσυσπειρωτικά στην παράταξη που θα ενταχθεί, απορρίπτεται από το γεγονός ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του επικεφαλής της παράταξης να τον περιλάβει ή μη στα ψηφοδέλτια του συνδυασμού του.

Άλλο παράδειγμα τουλάχιστον κραυγαλέας αστοχίας χειρισμού από μέλη του Δ.Σ. των Συλλογικών Οργάνων μας είναι η πρόσφατη εθελούσια συμμετοχή Φορέων και Δήμων στην επιχειρούμενη αξιολόγηση των Δομών της Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο.

Αντί σύσσωμη η Αυτοδιοίκηση με μπροστάρη την ηγεσία των Συλλογικών Οργάνων, να διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση ότι η Αξιολόγηση των Δομών της Αυτοδιοίκησης, βάσει των συνταγματικών επιταγών, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ίδιας της Αυτοδιοίκησης και του κάθε Δήμου χωριστά, κάποιои έσπευσαν να δηλώσουν εθελοντικά την πιλοτική συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των Δομών του Δήμου τους.

Έρχονται έτσι σε αντίθεση με πάγιες θέσεις της Τ.Α. ή και απεμπολούν το δικαίωμα για την πολυπόθητη αυτοτέλεια του θεσμού, αφού ξεχνούν (;) ότι το Κράτος έχει μόνο ως αρμοδιότητα την οικονομική εποπτεία των ΟΤΑ ως και τον καθορισμό του γενικού πλαισίου λειτουργίας του συνόλου της Αυτοδιοίκησης.

Όπως π.χ. με τον Καλλικράτη, όπου (ορθά ή λανθασμένα), νόμιμα όμως, τέθηκαν τα όρια για τον μέγιστο αριθμό των Νομικών Προσώπων (δύο (2) για κάθε Δήμο). Όμως είναι σαφές ότι εάν το άλφα ή βήτα Νομικό Πρόσωπο του κάθε Δήμου παράγει ή δεν παράγει έργο, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο αξιολόγησης του Κεντρικού Κράτους.

Η εξίσωση κόστους – οφέλους, αξιολογείται μόνο από τους ίδιους τους Δήμους, τους αιρετούς τους, και τελικά τους δημότες, αφού μόνο αυτοί μπορούν να εκτιμήσουν, στα ουσιαστικά και όχι μόνο αριθμητικά χαρακτηριστικά, την έννοια του οφέλους (για την τοπική τους κοινωνία).

Αρκεί βέβαια η Δομή αυτή να μην παράγει ελλείμματα που δεν μπορεί να καλύψει ο Δήμος.

Εντύπωση επίσης προξενεί το κλείσιμο από την ΚΕΔΕ, με συνοπτικές διαδικασίες της προώθησης του νέου τρόπου εκλογής Δημάρχων – Δημοτικών Συμβούλων, πρόταση που τουλάχιστον επί της Αρχής παρουσιάζει πολλά θετικά στοιχεία. Αφού αναμφίβολα θα αναδείκνυε αιρετούς «προσωπικότητες», πέραν και πάνω από κόμματα και «ομαδούλες». Ένας διάλογος που θα στόχευε στην κάλυψη των αδυναμιών που ενδεχόμενα θα παρουσιάζοντο με το νέο τρόπο εκλογής στο θέμα της αποτελεσματικής διακυβέρνησης των Δήμων, χάθηκε στο βωμό των προσωπικών επιλογών και των κομματικών παραγγελιών.

Οι αστοχίες αυτές ως και οι τακτικές που πολλές φορές ακολουθούνται σε πολλά φλέγοντα θέματα της Τ.Α. από τα Συλλογικά Όργανα, αποδεικνύονται κατώτερες των περιστάσεων, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, που η Αυτοδιοίκηση βάλεται πανταχόθεν, από θεσμικά και εξωθεσμικά κέντρα αποφάσεων.

Αναμφισβήτητα χρειάζεται τουλάχιστον μεγαλύτερη σφριγηλότητα και δυναμισμός, με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας και άλλες ενέργειες όπου και όταν καταφανώς καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Και κυρίως χρειάζεται επαναφορά του αυτοδιοικητικού πνεύματος, αφού φαίνεται ότι υπάρχει ένα πισωγύρισμα στην πορεία της απεξάρτησης της Τ.Α. από τον κομματικό εναγκαλισμό.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ

5ο FORUM ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Βίλλια 15-16 Ιουνίου 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα του 5ου FORUM της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, που διοργάνωσε η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στα Βίλλια Αττικής. Παρουσία δεκάδων αιρετών (εν ενεργεία και μη) της Αυτοδιοίκησης, σε ένα διήμερο που χαρακτηρίστηκε από το υψηλό επίπεδο των συζητήσεων επί του μείζονος θέματος της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ειδικότερα του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην Αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το FORUM που γίνεται για 5η χρονιά.

Τα θέματα του διήμερου που ήταν: «Η Σημασία της Ανάπτυξης στην περίοδο της κρίσης», «Ανάπτυξη - Αυτοδιοίκηση Η Ευρωπαϊκή πρόταση», «Ανάπτυξη και Ελληνική Προοπτική», «Τα εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Τοπική Ανάπτυξη», ανέπτυξαν με εξαιρετική επάρκεια αλλά και ρεαλισμό, ο κ. Άγγελος Κότιος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, ο κ. Αργύρης Περουλάκης, της Αντιπροσωπείας της Ευρ. Επιτροπής στην Ελλάδα,

ο κ. Σεραφείμ Τσόκας, Γ. Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο κ. Ιωάννης Γούπιος, Διευθ. Ανάπτυξης & Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σημαντικές επίσης ήταν οι τοποθετήσεις των Δημάρχων Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Γεώργιου Δρίκου, Δήμου Κηφισιάς κ. Νίκου Χιωτάκη και του Δήμου Βύρωνα κ. Νίκου Χαρδαλιά, στα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, στις σχέσεις με τις Ελεγκτικές

Αρχές, ως και στην αναγκαία στήριξη των τοπικών αγορών από τους Δήμους.

Τα αναλυτικά συμπεράσματα του FORUM θα αναρτηθούν σύντομα στο SITE της ΕΝΩΣΗΣ (www.sdat.gr) και θα αποσταλούν στα αρμόδια Υπουργεία και στα Αυτοδιοικητικά Θεσμικά Όργανα, ενώ τα θέματα του τρόπου κλεισίματος της ΕΡΤ και του νέου εκλογικού Νόμου στις Αυτοδιοικητικές εκλογές (ξεχωριστές λίστες), απασχόλησαν τους συνέδρους της Αυτοδιοίκησης.



Θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.»

ΓΕΝΙΚΑ

- Επαναπροσδιορισμός των Σχέσεων Κράτους - Αυτοδιοίκησης μέσω και της Συνταγματικής Αναθεώρησης με στόχο την ισχυροποίηση της αυτοτέλειας του θεσμού. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τούτο, παρακολουθώντας απόπειρες απαξίωσης του ρόλου των Δημάρχων και των αιρετών γενικότερα. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Δήμων δεν πρέπει να πλήττεται με πράξεις όπως το παρατηρητήριο, την αυθαίρετη κατάργηση αρμοδιοτήτων κ.α. ερήμην της Αυτοδιοίκησης.
- Έμφαση στις σχέσεις Δήμου - Δημότη ως προς την ιεράρχηση των αναγκών των Δήμων σύμφωνα και με τις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες και συμμετοχή των πολιτών στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων.
- Κινητοποίηση των τοπικών Κοινω-

νίων για συλλογική δράση, με ανάληψη πρωτοβουλιών για στήριξη των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών.

- Εξορθολογισμός των δράσεων των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτών με έμφαση στη στήριξη των ανέργων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ιδίως για τους νέους.
- Άμεση ανάγκη περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των αιρετών και της αξιοπιστίας του Θεσμού από σκοπούμενες επιθέσεις από μερίδα των Μ.Μ.Ε. και από «αβασάνιστες» διώξεις στο πνεύμα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας.
- Αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα από τους αιρετούς στην λήψη αποφάσεων με αποκλειστικό γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον.
- Αυτοσυγκράτηση και ηθική στις παραταξιακές ενδοδημοτικές αντιπαράθεσεις των αιρετών.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

- Ουσιαστική συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο διάλογο για το νέο ΕΣΠΑ 2 (ΣΕΣ)
- Ειδικό Υποπρόγραμμα αποκλειστικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο ΕΣΠΑ 2 (ΣΕΣ) τουλάχιστον σε ποσοστό 5% (κατά το πρότυπο του ΕΑΠΤΑ).
- Δημιουργία συνθηκών για ταχεία ωρίμανση έργων με διαρθρωτικές παρεμβάσεις και ευελιξία στην γραφειοκρατική αγκύλωση των Δήμων.
- Σύσταση στην ΚΕΔΕ ή σε κάθε ΠΕΔ εξειδικευμένου φορέα τεχνικής υποστήριξης όλων των ΟΤΑ για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
- Επεξεργασία και υποβολή από κάθε ΠΕΔ ολοκληρωμένων ώριμων προτάσεων αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας ανά Περιφέρεια για ένταξη





σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

- Εκπαίδευση προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών για σύνταξη μελετών και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα Έργα και Προγράμματα.
- Καθιέρωση ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου (με ειδικά προσόντα και εμπειρία) με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και προώθηση των αναπτυξιακών διαδικασιών του Δήμου και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
- Συμμετοχή των δομών της Αυτοδιοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων χωρίς ενδιάμεσους φορείς.
- Ανάληψη πρωτοβουλιών των Δήμων για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων (δημοτικός φωτισμός, δημοτικά κτίρια, δημοτικός στόλος κλπ.)
- Ανάληψη πρωτοβουλιών των Δήμων για ενίσχυση των Τοπικών αγορών. Ενδεικτικά αναφέρονται: προβολή της Τοπικής Αγοράς με κάθε μέσο. Ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων των Δήμων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της Τοπικής Αγοράς.
- Προσβασιμότητα με κάθε τρόπο
- Προσέλκυση επισκεπτών και με την οργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων ασφαλώς και με την αξιοποίηση συγκεκριμένων χώρων προς ενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων.



- Ανατροπή των δυσκολιών, που επιφέρει το υφιστάμενο νομοθετικό πλέγμα, ειδικότερα στην αξιοποίηση των παραπάνω χωρών.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

- Μείωση της γραφειοκρατίας που έχει διογκωθεί υπέρμετρα μετά και τις τελευταίες ρυθμίσεις και καθιστά αναποτελεσματικό το έργο των Δημοτικών Αρχών.
- Σταθεροποίηση των πόρων, με μεταφορά της ευθύνης για μη εφαρμογή των προϋπολογισμών στους υπεύθυνους για την μη ομαλή χρηματοδότηση των Δήμων.
- Απλούστευση και ομογενοποίηση του έργου των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και κατάργηση των πολλαπλών αλληλοκαλυπτόμενων φορέων. (ΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ).

- Κωδικοποίηση και απλούστευση της Νομοθεσίας, που αφορά στο σύνολό της την Αυτοδιοίκηση. (προμήθειες, εκτέλεση έργων, υποχρεώσεις αιρετών και υπαλλήλων, εξατομίκευση της ευευθυνότητας).
- Κατάργηση περιοριστικών όρων για την ανάθεση σε τρίτους έργων και υπηρεσιών και καθιέρωση του κριτηρίου του δημοσίου συμφέροντος.
- Θεσμοθέτηση εκλογής δημοτικών συμβούλων με ανάλογη εφαρμογή της εκλογής βουλευτών Επικρατείας.
- Διερεύνηση αλλαγής πλαισίου λειτουργίας του Δημάρχου με κύριο ρόλο του τη χάραξη της πολιτικής του Δήμου κατά τα πρότυπα Δήμων της Ε.Ε.
- Άμεση προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-ker) κλπ. για την εξυπηρέτηση των Δημοτών.
- Άμεση έναρξη διαλόγου για αλλαγή του εκλογικού συστήματος (ενδεχόμενη καθιέρωση ξεχωριστών λιστών υποψηφίων Δ.Σ. και Δημάρχων, ξεχωριστών προϋπολογισμών, λειτουργικών και αναπτυξιακών εξόδων κλπ.).
- Επανεξέταση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων (ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα).
- Διαρκής στόχευση στην ανάπτυξη και στο νοικοκύρεμα των Δήμων σε όλους τους τομείς σε ορίζοντα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο.

Ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Σεραφείμ Τσόκα, στο 5ο Forum Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με ιδιαίτερη χαρά μιλάω απόψε από το βήμα του 5ου Forum Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διοργανώνει η Ένωση Δημάρχων Αττικής, με θέμα την ανάπτυξη ως καθοριστικό παράγοντα ευημερίας ενός τόπου και των ανθρώπων του.

Η οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα εργαλεία που μας προσφέρονται ώστε να μετατρέψουμε την κρίση αυτή σε ευκαιρία για τον τόπο μας και τους ανθρώπους.

Το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού στο σύνολό του, έχει διαμορφώσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια για τη χάραξη τομεακής πολιτικής υπουργεία και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των υπουργείων και περιφερειών, αλλά και σημαντικών επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας μας, τις Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020.

«Νέο ΕΣΠΑ Νέο ξεκίνημα» είναι το μήνυμα που χρησιμοποιήθηκε στο 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης στις 4 Απριλίου. Το μήνυμα αυτό είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ, καθώς καλούμαστε να θέσουμε σωστές βάσεις, βάζοντας στην άκρη τα λάθη του παρελθόντος και να βαδίσουμε με σιγουριά και σωστό προγραμματισμό στην 5η Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως πέρσι η χώρα μας ήταν 20η στις απορροφήσεις, ενώ φέτος κατέχει την 8η θέση ξεπερνώντας κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες τον κοινοτικό μέσο όρο, φτάνοντας δηλ. το 56,7%.

Επιτρέψτε μου όμως στο σημείο αυτό να αναφέρω επιγραμματικά και ορισμένες ακόμα παρεμβάσεις που προωθούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης:

- Τους τελευταίους μήνες προωθήθη-



καν νέες απλούστερες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

- Ολοκληρώθηκαν η απελευθέρωση των φορτηγών μικρού και μεγάλου τονάζ και οι μεταφορές στις τουριστικές υπηρεσίες.
- Προωθήθηκε η απελευθέρωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία.
- Προωθήθηκαν 25 βήματα για την απλούστευση των εξαγωγών μαζί με τους Έλληνες εξαγωγείς και συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή με δράσεις που θα αποδώσουν θετικά. Όπως π.χ. ο νέος επενδυτικός νόμος που ψηφίστηκε στις 18 Απριλίου, το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, το νέο σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, η συνεργασία μας με την Παγκόσμια Τράπεζα για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Και μέσα σε δυο μήνες θα έχουμε παρουσιάσει ένα πλαίσιο με 15 περίπου διαρθρωτικές αλλαγές βασισμένες ακριβώς σε αυτή τη συνερ-

γασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.

- Η μελέτη του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε τέσσερις κρίσιμους τομείς της οικονομίας, με δέσμευση να νομοθετήσουμε για αυτά τα ζητήματα μέχρι το Σεπτέμβριο.

Κοντά στα παραπάνω, αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως προχθές υπεγράφη, παρουσία του Πρωθυπουργού, ένα πρόγραμμα για τη διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου στην Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεδομένου του προβλήματος που υπάρχει με τις εγγυητικές επιστολές των Τραπεζών. Με το πρόγραμμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έρχεται ως εγγυητής σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Επίσης, υλοποιείται μια ακόμα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Ήδη έχουμε συμβασιοποιήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στις Τράπεζες ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη έχουν πάει στους Τελικούς Δικαιούχους 212 εκατομμύρια. Έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης που περιοδικά θα ενημερώνουμε για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.

Παράλληλα προχωρούμε σε μια δέσμη μέτρων και προγραμμάτων μέσω του ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου για τους μικρομεσαίους, όπου συνολικά τα διαθέσιμα κονδύλια είναι 2 δισ. ευρώ.

Και φυσικά, για το τρέχον ΕΣΠΑ υπερκαλύψαμε στο β' εξάμηνο το στόχο για την απορρόφηση φτάνοντας στο 102% του στόχου που είχε τεθεί ενώ παράλληλα κάναμε μια σημαντική, δουλειά σε νομοθετικό επίπεδο.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης όμως, τόσο σε επίπεδο στοχευμένης χρηματοδότησης όσο και στήριξης των διαρθρωτικών αλλαγών, αποτελεί το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, και γενικώς οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τα-

μείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και τα Επιχειρησιακά του Προγράμματα, με βασικό εργαλείο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διαμορφώνουν την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, με παρεμβάσεις και έργα που διαχέονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) θα αποτελέσει τον καταλύτη της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας στην επόμενη περίοδο. Σίγουρα, δεν έχει εκείνο το χρηματοδοτικό μέγεθος που θα του επέτρεπε να καλύψει το μέγιστο μέρος της συνολικής επενδυτικής προσπάθειας που έχει ανάγκη η χώρα μας, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει επωφελώς, συνδυαστικά με όλα τα άλλα μέσα αναπτυξιακής στρατηγικής.

Κυρίες και Κύριοι,

Πιστεύω πως η 5η Προγραμματική Περίοδος του ΕΣΠΑ θα δώσει ώθηση στην ελληνική οικονομία. Κι αυτό γιατί η φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ είναι διαφορετική και δίνει έμφαση σε κατευθύνσεις που η χώρα μας ίσως δεν είχε μέχρι τώρα τις καλύτερες επιδόσεις. Δίνεται πλέον βάρος σε τομείς όπως η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι βασικές κατευθύνσεις της 5ης Προγραμματικής Περιόδου κινούνται στους παρακάτω άξονες:

Πρώτος Άξονας: Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία, και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Πιστεύουμε πως η χώρα μας είναι σε θέση να αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, αναβαθμίζοντας έτσι, την εικόνα της διεθνώς.

Δεύτερος Άξονας: Η ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, η ενεργός δηλαδή κοινωνική ενσωμάτωση. Οφείλουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες για την αξιοποίηση του αξιολόγου ανθρώπινου κεφαλαίου στη χώρα μας, για να στηρίξουμε την

οικονομική ανάκαμψή της.

Τρίτος Άξονας: Η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, μέσα από δράσεις που θα αναβαθμίζουν την ποιότητας ζωής των πολιτών με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνεται μέριμνα για την προσταρμογή στην κλιματική αλλαγή, ειδικά στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, μέσω παρεμβάσεων τόσο στα καλλιεργούμενα είδη όσο και στον τρόπο καλλιέργειας των υπαρχόντων ειδών.

Τέταρτος Άξονας: Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσω των δικτύων μεταφορών και των ενεργειακών υποδομών (Ειδικότερα, δίνεται, ανάμεσα στα άλλα, έμφαση στις ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές, στις αστικές περιοχές. Επίσης, προτείνεται, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση και υποστήριξη της υλοποίησης σχεδίων δράσης σε αστικές, ημιαστικές και νησιωτικές περιοχές για την εφαρμογή ευρών συστημάτων και δικτύων).

Πέμπτος Άξονας: Η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό), η μεταρρύθμιση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την είσοδο της χώρας σε τροχιά ανάκαμψης.

Έκτος Άξονας: Η αιεφόρος χωρική ανάπτυξη, η προώθηση δηλαδή της αιεφόρου και ολοκληρωμένης ανάπτυξης στις Περιφέρειες, τις πόλεις, τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα. Η ενδογενής τοπική ανάπτυξη, η αιεφόρος αστική ανάπτυξη, η ενισχυμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, η ισόρροπη σχέση του αστικού με τον περιβάλλοντα αγροτικό χώρο, η ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές με μόνιμα γεωγραφικά μειονεκτήματα (ορεινές περιοχές, νησιά) και η ενδυνάμωση των συνεργασιών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, συνιστούν τις βασικές επιλογές της χωρικής ανάπτυξης.

Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο, να αναφερθώ και στις Υποδομές, γιατί λογικά μπορεί να αναρωτηθεί κά-

ποιος τι θα γίνει με τις υποδομές.

Η απάντηση είναι πως όσο τα δίκτυα μεταφορών, όσο και οι ενεργειακές υποδομές, έχουν την θέση τους κι είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη, αλλά η κατασκευή τους δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι αναγκαίες για να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής μας και να διευκολύνουν την δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Στις επιχειρήσεις πρέπει να προσβλέπουμε κυρίες και κύριοι για τη δημιουργία απασχόλησης και εισοδήματος και όχι να αρκούμαστε στην απασχόληση και το εισόδημα που δημιουργούν τα εργοτάξια των έργων υποδομής.

Και βέβαια τίθεται το ερώτημα. Τι πόρους έχουμε για όλα αυτά?

Μετά από μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση και χάρις στις εργώδεις προσπάθειες του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών επιτύχαμε σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης αύξηση κονδυλίων. Η Ελλάδα είχε σε ποσοστιαία βάση την μεγαλύτερη αύξηση 35,7% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Το ΣΕΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα έχει, σε όρους κοινοτικής συνδρομής, έναν προϋπολογισμό της τάξης των **20,5 δις. περίπου**.

Αν στο ποσό αυτό προσθέσουμε και τα 16 δις. που θα διατεθούν από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό για τις άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες φθάνουμε στα **36 και πλέον δις**.

Κυρίες και Κύριοι,

Εσείς, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γνωρίζετε καλά τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία των περιοχών σας. Σε συνεργασία, μπορούμε και πρέπει να αναδείξουμε την ελληνική προοπτική για την ανάπτυξη, να μετατρέψουμε την παρούσα, εξαιρετικά δύσκολη, οικονομική και όχι μόνον οικονομική, συγκυρία για την Ελλάδα σε ευκαιρία. Μια ευκαιρία για ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας και όλων των πρωτοβουλιών που μπορούμε να αναλάβουμε όλοι, κράτος και πολίτες, προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η σημασία της ανάπτυξης στην περίοδο της κρίσης

Αγγελος Κότιος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1. Εισαγωγή

- Γενικευμένη κρίση: Οικονομική, πολιτική, κοινωνική
- Κύρια αίτια: Δημόσιο χρέος, χαμηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαρθρωτικές αδυναμίες
- Λάθη και παραλήψεις στη διαχείριση της κρίσης (σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο)
- Επιπτώσεις: παρατεταμένη οικονομική συρρίκνωση, καταστροφή επενδυμένου κεφαλαίου και μείωση του παραγωγικού δυναμικού, μείωση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, υψηλή διαρθρωτική και υφεσιακή ανεργία, αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων προς το εξωτερικό, πολιτική κρίση, διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, νέο κύμα μετανάστευσης ανθρώπινου δυναμικού

2. Η διαπίστωση: Η ίδια δυναμική της ύφεσης μέσω της επενέργειας πέντε (5) φαύλων κύκλων

- Δημοσιονομικός φαύλος κύκλος: Η δραστική μείωση των συνολικών δαπανών του δημοσίου και η αύξηση της φορολογίας προκαλεί μείωση της ενεργούς ζήτησης, μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης, μείωση των εσόδων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, περαιτέρω μείωση των δαπανών και αύξηση των φόρων κ.ο.κ.
- Ο φαύλος κύκλος της εσωτερικής υποτίμησης: Μείωση των αμοιβών εργασίας, μείωση της ζήτησης και της παραγωγής, αύξηση της ανεργίας, πε-

ραιτέρω μείωση των αμοιβών εργασίας και των εσόδων του κράτους, νέα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης κ.ο.κ.

- Χρηματοπιστωτικός φαύλος κύκλος: Πιστωτική συρρίκνωση (credit crunch) λόγω του δημόσιου χρέους, του «κουρέματος», της ύφεσης, των επισφαλών πιστώσεων, της φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό, της απόσυρση καταθέσεων για κάλυψη αναγκών και της αδυναμίας άντλησης ρευστότητας από το εξωτερικό προκαλεί δραστική μείωση της χρηματοδότησης της οικονομίας, ενίσχυση της ύφεσης, επιδείνωση των ρευστότητας των τραπεζών κ.ο.κ.
- Ψυχολογικός φαύλος κύκλος: Οι αρνητικές προσδοκίες για το μέλλον της χώρας και της οικονομίας προκαλούν μείωση της καταναλωτικής ζήτησης (ειδικά αγαθών μακράς διάρκειας) και των επενδύσεων (ελληνικών και ξένων), που με τη σειρά τους ενισχύουν την ύφεση και επιδεινώνουν τις προσδοκίες κ.ο.κ.
- Πολιτικοκοινωνικός φαύλος κύκλος: Η οικονομική κρίση προκαλεί πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, ενώ συγχρόνως διαταράζει τη κοινωνική συνοχή και ενισχύει τις κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις, προκαλώντας επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος και των επενδύσεων, αυξάνοντας τις απώλειες χρόνου εργασίας λόγω απεργιών, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της κρίσης, επιβραδύνοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές και εν κατακλείδι ενισχύει την οικονομική ύφεση, η οποία επιδεινώνει την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα κ.ο.κ.



3. Η πολιτική προσαρμογής (Μνημόνια) και η ανάκαμψη

- Στόχοι της πολιτικής προσαρμογής: Βραχυπρόθεσμα δημοσιονομική εξυγίανση, διάσωση πιστωτικού συστήματος και διαρθρωτικές αλλαγές και μεσοπρόθεσμα ανάκαμψη
- Τα βασικά μέσα της πολιτικής προσαρμογής:
 - Μείωση δαπανών, αύξηση φόρων για δημοσιονομική εξυγίανση
 - Εσωτερική υποτίμηση για βελτίωση ανταγωνιστικότητας
 - Μεταρρυθμίσεις για δημοσιονομική εξυγίανση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 - Ιδιωτικοποιήσεις για δημοσιονομική εξυγίανση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας

4. Κριτική στη συνταγή της πολιτικής προσαρμογής ως προς την ανάκαμψη

- Η ύφεση ήταν αναμενόμενη, όχι όμως η ένταση και η διάρκεια της.
- Λόγοι:
 - Η μειωμένη αποτελεσματικότητα της εσωτερικής υποτίμησης λόγω αύξησης των τιμών άλλων παραγωγικών συντελεστών, αλλά και λόγω της αδυναμίας σημαντικής υποκατάστασης

εισαγωγών και αύξησης των εξαγωγών (υψηλός βαθμός εσωστρέφειας ελληνικής οικονομίας).

- Το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε, όμως μειώθηκε και η παραγωγικότητα.
- Η αμοιβή της εργασίας δεν είναι ο μόνος παράγοντας της ανταγωνιστικότητας (το κόστος εργασίας συμμετέχει κατά μ.ο. με 21% στις τιμές των ελληνικών προϊόντων).
- Τα προϊόντα έντασης κεφαλαίου και τεχνολογίας έχει σχετικά μικρή σημασία το ύψος των αμοιβών εργασίας.
- Προϋποθέσεις επιτυχίας εσωτερικής υποτίμησης: εθνική παραγωγή σε μεγάλο βαθμό διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών έντασης εργασίας, πολύ ανοικτή οικονομία, ελαστικότητα εσωτερικής παραγωγής και δυνατότητα υποκατάστασης εισαγωγών.
- Στην Ελλάδα δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις: μικρό ποσοστό εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ (περ. 20%), 7,6% οι εξαγωγές προϊόντων έντασης εργασίας στο σύνολο των εξαγωγών (2011), χαμηλή οριακή ροπή για εισαγωγές (0,2), ακαμψία τιμών προς τα κάτω λόγω έλλειψης επαρκούς ανταγωνισμού στη εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αύξηση άλλων στοιχείων του κόστους. Συνεπώς, ευλόγως διαπιστώνονται ισχυρές επιδράσεις της εσωτερικής υποτίμησης στην εσωτερική ζήτηση, όμως με πολύ περιορισμένη εξωτερική θετική επίδραση (π.χ. αύξηση εξαγωγών, προσέλκυση επενδύσεων, υποκατάσταση εισαγωγών από εγχώρια παραγωγή).
- Μειωμένη βραχυπρόθεσμη θετική επίδραση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη ζήτηση.
- Δεν υπήρξε πρόβλεψη για άμεσο άνοιγμα των εσωτερικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών, αδυναμίες πολιτικής για τον ανταγωνισμό.
- Μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην εσωτερική αγορά δεν επιτρέπουν μείωση τιμών και αύξηση της ζήτησης, συχνά σε αυτές συμμετέχει το ελληνικό κράτος (π.χ. ενέργεια).

- Οι τιμές μέρους των προϊόντων της τελικής ζήτησης, των ενδιάμεσων προϊόντων και των πρώτων υλών προσδιορίζεται από το εξωτερικό.
- Προβλήματα στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
- Μεσομακροπρόθεσμη επίδραση των διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες δεν έχουν προωθηθεί επαρκώς, με δική μας ευθύνη
- Δεν υπήρξε μέριμνα για άμβλυνση του κόστους προσαρμογής και για στήριξη των πλέον θιγόμενων, αυξάνοντας έτσι την αντίσταση στην προσαρμογή
- Κόστος προσαρμογής φέρουν οι χώρες σε κρίση, ανάληψη κινδύνων χρηματοδότησης οι λοιπές χώρες της ΕΕ. Πιο αποτελεσματική θα ήταν ίσως μια ισχυρή επεκτατική πολιτική χωρών του Βορρά.
- Δεν υπήρξε δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Η φοροδιαφυγή, φοροκλοπή, το λαθρεμπόριο και η αδήλωτη οικονομία, από τα βασικά αίτια της κρίσης, εξακολουθούν να υφίστανται. Συνεπώς, η πολιτική προσαρμογής είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτική καταπολέμησης συμπτωμάτων και όχι αιτιών και συνεπώς αναμενόμενα αναποτελεσματική.
- Εξωτερική επιβολή των μεταρρυθμίσεων και όχι εθνική «ιδιοκτησία», γεγονός που προκαλεί εσωτερικές αντιδράσεις και αντιστάσεις στην προσαρμογή, ακόμη και έναντι αυτονόητων μεταρρυθμίσεων.
- Αντίσταση στην προσαρμογή οργανωμένων ομάδων συμφερόντων (π.χ. κρατικοδίαιτοι και προστατευόμενοι κλάδοι, συνδικάτα κυρίως δημόσιων επιχειρήσεων, ομάδες στο χώρο της υγείας), προκειμένου να διατηρήσουν υπέρ τους της αναδιανομή εισοδήματος από άλλες κοινωνικές ομάδες ή/και από τις επόμενες γενεές.
- Τρέχον κόστος προσαρμογής δεν υπερκεράζεται από αναμενόμενα οφέλη στην αντίληψη των πολιτών, με συνέπεια τον πεσιμισμό και τις αντιδράσεις, έλλειψη οράματος για το μέλλον της χώρας, πρόβλημα επικοινωνίας των μεταρρυθμίσεων.
- Φορείς εφαρμογής των μεταρρυθμί-

σεων (π.χ. κράτος, πολιτικά κόμματα) είναι συχνά μέρος του προβλήματος και ωφελούμενοι από την μη μεταρρύθμιση, επίδραση υπολογισμών πολιτικού κόστους.

- Ιδιωτικοποιήσεις: Προβλήματα στο σχεδιασμό και εφαρμογή, ζητήματα ανταγωνισμού, στρατηγικές επιχειρήσεις. Μια αλλαγή ιδιοκτησίας δεν αρκεί, σημασία έχει το επενδυτικό σχέδιο του νέου ιδιοκτήτη, ακόμη και από το τίμημα της πώλησης.

5. Άλλες Παραλήψεις της πολιτικής προσαρμογής (Μνημονίων)

- Δεν υπάρχει καμία αντικυκλική δράση, καμία αναπτυξιακή συνιστώσα, όλες οι πολιτικές άμεσα ή έμμεσα είναι στην πράξη προκυκλικές
- Οι στρατηγικές μεταρρυθμίσεις εστιάζουν σε μακροοικονομικά μεγέθη, λιγότερο σε διαρθρώσεις φόρων και δαπανών, μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση επενδύσεων, κατανομή εισοδήματος κ.α.
- Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι για πραγματική οικονομία, δεσμευτικοί στόχοι μόνον για τη μία πλευρά (Ελλάδα), όχι για την Τρόικα.
- Καμία πρόβλεψη για βιομηχανική, αγροτική και τουριστική πολιτική.
- Καμία πρόβλεψη για αύξηση εξαγωγών, υποκατάσταση εισαγωγών.
- Καμία πρόβλεψη για αύξηση/προσέλκυση επενδύσεων.
- Καμία αλλαγή στο ΕΣΠΑ προς παραγωγικές, εξωστρεφείς επενδύσεις, έμφαση στις μεταφορικές υποδομές, με μειωμένη αναπτυξιακή συμβολή.
- Καμία πολιτική για υποκατάσταση εισαγόμενης ενέργειας, για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση.
- Καμία ουσιαστικής προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) σε ανάγκες λόγω κρίσης και ειδικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας διαρθρωτικής ανεργίας.

6. Διαρθρωτικές αδυναμίες ως αίτιο της κρίσης και εμπόδιο εξόδου προς την ανάπτυξη

- Υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ

διαρθρωτικών αδυναμιών και κόστους της κρίσης.

- Χαμηλό ποσοστό μεταποίησης στη συνολική προστιθέμενη αξία (π.χ. 8-9%, ΕΕ15: περ. 14%).
- Προϊόντα έντασης εργασίας 23 % (ΕΕ 15: 18%), τεχνολογικοί κλάδοι 7% (ΕΕ 15: 22%).
- Προϊόντα μεταποίησης χαμηλών εργατικών δεξιοτήτων 47% (ΕΕ 15: 29%). Υψηλών δεξιοτήτων 7% στην Ελλάδα, 18% στην ΕΕ.
- Διογκωμένος τομέας των μη εμπορεύσιμων κλάδων (π.χ. κατασκευές, κατοικία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ατομικές υπηρεσίες, δημόσιος τομέας) λόγω των χαμηλών επιτοκίων μετά την ένταξη στην ΟΝΕ και λόγω του ΕΣΠΑ.
- Αποτέλεσμα: Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας, αύξηση εισαγωγών, μείωση εξαγωγών, ελλείμματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κ.α.
- Χαμηλός βαθμός ξένων επενδύσεων (1% του ΑΕΠ ετήσια εισροή, 10% του ΑΕΠ το στοκ-σύνολο των ξένων επενδύσεων), οι χαμηλότεροι στην ΕΕ
- Χαμηλοί δείκτες Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΤΕΚ): 0,6% του ΑΕΠ οι δαπάνες για ΕΤΕΚ (ΕΕ 2,1%). 8 πατέντες/1 εκ. Κατοίκους στην Ελλάδα, 137 πατέντες/1 εκ. Κατοίκους ο μ.ο. στην ΕΕ 15.
- Χαμηλοί δείκτες επιχειρηματικότητας.
- Ρυθμιστικό πλαίσιο: Η Ελλάδα από τις πιο ρυθμισμένες (παρεμβατικές) αγορές, αλλά και από τις λιγότερο αποτελεσματικές, παρεμβατικό αλλά αναποτελεσματικό κράτος.
- Γραφειοκρατία, φοροδιαφυγή και φοροκλοπή, αδιαφάνεια, ευνοιοκρατία και πελατειακές σχέσεις κ.α. από τους χειρότερους δείκτες στον κόσμο.
- Τις τελευταίες δεκαετίες υψηλή κατανάλωση, χαμηλές επενδύσεις (π.χ. ιδιωτική κατανάλωση γύρω στο 75% του ΑΕΠ, ιδιωτικές επενδύσεις κάτω από το 20% του ΑΕΠ).
- Αρνητική στάση στη παγκοσμιοποίηση (42% των Ελλήνων υπέρ, τελευταία, μ.ο. ΕΕ 56%, σκανδιναβικές χώρες πάνω από 70% υπέρ).
- Υψηλές αμυντικές δαπάνες, πολύ πά-

νω από τις δαπάνες για ΕΤΕΚ (2,3% του ΑΕΠ έναντι 0,67% του ΑΕΠ) (μόνον στην Ελλάδα και Πορτογαλία ισχύει αυτό)

7. Προτάσεις για ανάκαμψη της οικονομίας

- Εάν αφεθεί η κατάσταση ως έχει, δύσκολα θα βγει η χώρα από τους φαύλους κύκλους της ύφεσης.
- Το μέγα ζητούμενο και βασική προϋπόθεση ανάκαμψης είναι το «σπάσιμο» των πέντε φαύλων κύκλων: δημοσιονομικού, πιστωτικού, εσωτερικής υποτίμησης, ψυχολογικού, κοινωνικοπολιτικού.
- Η Ελλάδα ως χώρα μέλος της ΟΝΕ δεν διαθέτει επαρκή εθνικά μέσα αναπτυξιακής παρέμβασης (μακροοικονομικές πολιτικές, μικροοικονομικές πολιτικές), χρειάζεται άμεσα εξωτερική στήριξη της πραγματικής οικονομίας για επενδύσεις και όχι για κατανάλωση
- Από την άλλη, το κράτος αδύνατο, άρρωστο και γερασμένο οπισθοχωρεί, τη στιγμή που στις κρίσεις χρειάζεται η καθοδήγησή του.
- Το ΕΣΠΑ είναι χρήσιμο, αλλά δυσανάλογο των προσδοκιών λόγω των λιγοστών πόρων του σε σχέση με τις ανάγκες και λόγω στρεβλού σχεδιασμού και κακοδιαχείρισης.
- Από την άλλη δεν υπάρχει, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, χώρος για εθνική κεϋνσιανή πολιτική (π.χ. ενίσχυσης της ενεργούς ζήτησης και των επενδύσεων από το κράτος) μέσω της δημοσιονομικής, της νομισματικής και της εισοδηματικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΟΝΕ, αλλά και λόγω της πραγματικής κατάστασης της δημόσιας οικονομίας. Υπάρχει χώρος στις χώρες του Ενωσιακού βορρά, με έμμεσες επιδράσεις στις χώρες του νότου.
- Αναπόφευκτα ως μοναδική λύση φαντάζουν τα οικονομικά της προσφοράς: εξυγίανση κράτους, λειτουργία αγορών, δημιουργία συστήματος με κανόνες, κίνητρα-αντικίνητρα.
- Στην παρούσα φάση χρειάζονται, όμως, άμεσες ξένες επενδύσεις και αύξηση εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ένα κοινωνικό πα-

κέτο ενίσχυσης των πολύ χαμηλών εισοδημάτων, που θα είχε και αντικυκλικές επιδράσεις, μιας και θα ενίσχυε την εγχώρια ζήτηση.

- Οι δημόσιες επενδύσεις κακώς που μειώθηκαν, απαιτείται αύξησή τους προς την κατεύθυνση της στήριξης της πραγματικής οικονομίας.
- Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική, συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, ένα όραμα για το μέλλον με άξονες:
- Την αύξηση των επενδύσεων.
- Την αύξηση παραγωγικότητας αντί της μείωσης μισθών.
- Μια νέα βιομηχανική πολιτική: όχι αγαθά χαμηλού κόστους, αλλά έμφαση στην καινοτομία, στροφή της τοπικής έρευνας στην τοπική παραγωγή.
- Μια αγροτική πολιτική στην κατεύθυνση της εξωστρεφούς αγροδιατροφικής παραγωγής.
- Διαφοροποίηση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
- Ανάπτυξη των δυναμικών υπηρεσιών (π.χ. διαμετακόμιση και μεταφορές, υγεία, παιδεία, έρευνα και ανάπτυξη, υπηρεσίες υποστηρικτικές της παραγωγής, νέα τύπου χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως οι μικροχρηματοδοτήσεις κ.α.).
- Εξωστρέφεια: Αύξηση εξαγωγών (π.χ. εξαγωγικά clusters), υποκατάσταση εισαγωγών, ένταξη ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες και δίκτυα διάθεσης, παραγωγής και έρευνας.
- Από ευρωπαϊκής πλευράς: Ελάφρυνση του χρέους, τραπεζική ένωση, ένα σχέδιο τύπου Marshal.
- Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στη νέα προσπάθεια μέσω κοινωνικών προγραμμάτων, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, βελτίωσης της εικόνας του τόπου και προσέλκυσης δραστηριοτήτων μέσω Μάρκετινγκ τόπου, μέσω ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης (κοινωνικής εργασία, έργα με αυτεπιστασία), προώθησης του τουρισμού, εφαρμογής των νέων εργαλείων της νέας πολιτικής συνοχής κ.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!!!!

Χρηματοδοτικά εργαλεία των Δήμων & τοπική ανάπτυξη

Γούπιος Ιωάννης

Διευθυντής Ανάπτυξης & Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.



Τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής των ΣΔΙΤ είναι:

- Δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων έργων και υπηρεσιών
- Μεταβίβαση κινδύνων στους ιδιωτικούς φορείς
- Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος

α) **Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ** π.χ.: η διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, θέσεις στάθμευσης, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές υποδομές, κέντρα ιαματικού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα, ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, Γεωθερμία) κ.α.

β) **Έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας** (Μη ανταποδοτικά) π.χ. Δομές εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κτίρια στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικές διευθύνσεις, πυροσβεστικοί σταθμοί, έργα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ κ.α.).

2.2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου είναι μια σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση δημόσιου έργου, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

- Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ ΣΑΤΑ)
- Αδυναμία είσπραξης εσόδων, λόγω αδυναμίας πληρωμών δημοτών
- Αυξημένο αίτημα συμμετοχής δημοτών σε κοινωνικά προγράμματα δήμων
- Ανάγκη δημιουργίας νέων κοινωνικών δομών για την ενίσχυση των κοινωνικά ασθενεστέρων
- Αυξανόμενη και επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης πόρων, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

1.1 Ε.Τ.Ε.

Προτεραιότητες:

Στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης

Δράση για το κλίμα

Πόροι:

Οικονομική αυτονομία, άντληση πόρων από διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω της έκδοσης ομολόγων.

Συνολικό Κεφάλαιο : 232 δις. €

Υπηρεσίες:

- Δάνεια σε βιώσιμα προγράμματα για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή σε έργα δημοσίου/ιδιωτικού τομέα
- Τεχνική βοήθεια
- Εγγυήσεις
- Επιχειρηματικά κεφάλαια

1.2. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

- Ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη με χρηματοπιστωτική και τεχνική υποστήριξη της Τ.Α. , των επιχειρήσεων τους και άλλων νομικών προσώπων και Οργανισμών
- Ασκεί ταμειακή διαχείριση κεφαλαίων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Ταμείων
- Πληρώνει αποζημιώσεις από αφαλοτρίωση ή προσκύρωση ακινήτου

1.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ LEASING

- Σύναψη συμβάσεων μεταξύ εταιριών Leasing και φορείς του δημοσίου τομέα με το ν.2286/1995
- Έργα μέσω leasing κυρίως στις Περιφέρειες : Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας
- Προϊόντα leasing για τους ΟΤΑ:
 - ο Εξοπλισμός
 - ο Ακίνητα

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

2.1. Σ.Δ.Ι.Τ.

Με τις ΣΔΙΤ επιχειρείται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων ή στην παροχή υπηρεσιών, με σκοπό όχι μόνο την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, αλλά και την αξιοποίηση, προς όφελος των πολιτών, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, των ικανοτήτων του να καινοτομεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά σύνθετα έργα.

λαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

π.χ. Κατασκευή και παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο ΟΤΑ: ο ιδιώτης αναλαμβάνει την κατασκευή και εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΤΑ και αμβίβεται απευθείας από τους χρήστες του χώρου στάθμευσης

2.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΤΑ με το σύστημα της αντιπαροχής για την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου: Ο ιδιωτικός φορέας κατασκευάζει κτίριο/κτίρια επί του ακινήτου ιδιοκτησίας του ΟΤΑ. Στο δημόσιο φορέα παραμένει η κυριότητα επί του κτιρίου ή επιμέρους ορόφων, που προορίζονται για τη στέγαση του πολιτιστικού κέντρου. Ο ιδιωτικός φορέας αποκτά την κυριότητα επιμέρους διηρημένων ιδιοκτησιών προς αξιοποίηση από τον ίδιο για οποιαδήποτε χρήση.

3. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

3.1 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ J.E.S.S.I.C.A.

Μέσο Αξιοποίησης υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης

- Μέσω νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, που λαμβάνουν από την ΕΕ, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύσουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα, που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.
- Επενδύσεις με μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων, μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης ή μέσω Ταμείων Χαρτοφυλακίου.
- Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ)

είναι ταμεία που επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

3.2 J.A.S.P.E.R.S

- Μέσο παροχής τεχνικής βοήθειας στις 12 Ευρωπαϊκές χώρες, που εντάχθηκαν στην ΕΕ, μεταξύ 2004-2007, Στήριξης Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για την προετοιμασία μεγάλων έργων υψηλής ποιότητας.

3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E.L.E.N.A

- Κάλυψη έως και 90% του κόστους τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία, υλοποίηση και χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Το πρόγραμμα E.L.E.N.A στην Ελλάδα
- Πρωτοποριακό πρόγραμμα: Έξυπνα δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου

4. ΝΕΟ Ε.Σ.Π.Α.

4.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας
2. Ενίσχυση πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών
3. Υποστήριξη της μετατόπισης προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα
4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη των κινδύνων και την διαχείριση
5. Προώθηση κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας
6. Προώθηση απασχόλησης υποστήριξη κινητικότητας εργατικού δυναμικού
7. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψης σημείων συμφόρησης σε βασικές υποδομές δικτύων
8. Προστασία του περιβάλλοντος προώθηση αποδοτικότητας πόρων
9. Επένδυση σε εκπαίδευση, δεξιότητες, δια βίου μάθηση
10. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

4.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΟΤΑ

- Ενεργής υγιής γήρανση
- Ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. ΡΟΜΑ)
- Ενίσχυση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη και κοιν. Υπηρεσίες)
- Προώθηση κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων
- Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης βασισμένες στις τοπικές κοινωνίες
- Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση
- Επενδύσεις θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης

4.3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΤΑ

- Υποστήριξη ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές
- Προώθηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών
- Αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων & διαχείρισης υδατικών πόρων
- Προστασία και αποκατάσταση βιοποικιλότητας και μέσω πράσινων υποδομών
- Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

4.4. ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΔΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και βιώσιμη αστική ανάπτυξη
- Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης
- Προγραμματισμός και διαχείριση ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
- Καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της Ε.Ε στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
- Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων



α. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

- Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων θα επιτευχθεί με την ανάθεση σχεδιασμού και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από μια τοπική συνεργασία δημοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων
- Το εργαλείο αυτό μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του στόχου της εδαφικής συνοχής και της τοπικής ανάπτυξης
- Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπογραφεί Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης

β. Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

- Επικεντρώνεται σε επιμέρους υποπεριφερειακές περιοχές
- Αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων από ομάδες τοπικής δράσης που απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών δημοσίων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων
- Υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης ανά περιοχή, σχεδιασμένων να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και τη δυναμική
- Περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό πλαίσιο, δικτύωση και όπου είναι κατάλληλη, συνεργασία.

γ. Καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης

- Οι καινοτόμες δράσεις περιλαμβάνουν

μελέτες και πιλοτικά προγράμματα, προκειμένου να προσδιοριστούν ή να εξεταστούν νέες λύσεις και πειραματικές προσεγγίσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

δ. Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και βιώσιμη αστική

- Η ΟΧΕ παρέχει σε πόλεις και άλλες χωρικές οντότητες την ευκαιρία να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη λήψη χρηματοδότησης από περισσότερους από έναν άξονα προτεραιότητας ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων.
- Αυτές οι ολοκληρωμένες δράσεις πρέπει να αντικαταστήσουν τις οικονομικές περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις που επηρεάζουν τις αστικές περιοχές.
- Τα κράτη μέλη θα εισάγουν σε κάθε σύμφωνο εταιρικής σχέσης έναν κατάλογο πόλεων επιλέξιμων για την εφαρμογή των ολοκληρωμένων αστικών δράσεων

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα :

- Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007- 2013
- Πρόγραμμα LIFE+
- Πολιτισμός 2007- 2013
- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Και-

νοτομία 2007-2013 CIP-PSP

- Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη II
- Πρόγραμμα ECO INNOVATION
- Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση 2007-2013
- Πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση 2007-2013
- Πρόγραμμα PROGRESS 2007- 2013
- Πρόγραμμα Δάφνη III (2007- 2013)

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ν. 4019/2012.

- Ένας διαφορετικός τρόπος επιχειρηματικότητας με γνώμονα το γενικό συμφέρον, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική διάσταση και την υπερεργασία
- Δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση κοινωνικής συνοχής, προώθηση επιχειρηματικότητας
- Αστικός συνεταιρισμός ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
- Είδη ΚΟΙΝΣΕΠ
 - Ένταξης
 - Κοινωνικής Φροντίδας
 - Παραγωγικού σκοπού
- Δεν μπορούν να συμμετέχουν ΟΤΑ και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ
- Ένα πρόσωπο μια ψήφος
- Οι μέτοχοι είναι και εργαζόμενοι

5.2. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

5.3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

- ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ανάπτυξη - Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση

Αρης Περουλάκης:

Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.



Πλατφόρμα κατά της φτώχειας
Πρόγραμμα Εγγύηση για
τη Νεολαία
Ψηφιακή κοινωνία
Ψηφιακό θεματολόγιο

Κυρίες & κύριοι, έχουμε χάσει πολλά λόγω της οικονομικής κρίσης...

- Υφεση
- Μείωση ΑΕΠ
- Αύξηση ανεργίας (Ισπανία, Ελλάδα πάνω από 26,8% - μ.ο. ΕΕ στο 12%). Πλήττει ειδικά τους νέους (κοντά στο 60% στην Ισπανία και 64% στην Ελλάδα)
- Αυξημένα ελλείμματα και υψηλό χρέος ειδικά στις χώρες του Νότου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται...

- Βραχυπρόθεσμα
Προφανώς για την άμεσο έξοδο από την κρίση

• Μακροπρόθεσμα

Αλλά και για την αντιμετώπιση γενικότερων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με αναδυόμενες οικονομίες

Με ποιον τρόπο απαντάμε στην κρίση;

- Ενισχυμένη Οικονομική Διακυβέρνηση.
- Μακροοικονομική & Δημοσιονομική Εποπτεία
- Καθοδήγηση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
- Ρύθμιση χρηματοπιστ. υπηρεσιών.
- Ευρώπη 2020
- Εμβληματικές πρωτοβουλίες

• Ψηφιακό Θεματολόγιο
Νεολαία σε Κίνηση και Εγγύηση για την Νεολαία

- Ένωση Καινοτομίας
- Νέα Βιομηχανική Πολιτική
- Νέες Δεξιότητες
- Νέες θέσεις εργασίας
- Πλατφόρμα κατά της φτώχειας
- Αποτελεσματική χρήση πόρων
- Μοχλοί για ανάπτυξη και απασχόληση
- Ενιαία αγορά
- Εξωτερική και Εμπορική Πολιτική
- Διαρθρωτικά Ταμεία και μελλοντικός προϋπολογισμός

Εμβληματικές Πρωτοβουλίες

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΧΗ

Καινοτομία Κλιματική αλλαγή και Απασχόληση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Ένωση καινοτομίας
- Αποτελεσματική χρήση πόρων
- Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας

Εκπαίδευση Ανταγωνιστικότητα

Καταπολέμηση φτώχειας

Νεολαία σε κίνηση

Μια νέα βιομηχανική πολιτική

Η ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερινά ώστε κανένας νέος στην Ευρώπη να μην μένει πάνω από 4 μήνες χωρίς μια πρόταση (απασχόλησης, θέση μαθητείας, πρακτικής άσκησης, περαιτέρω εκπαίδευσης).
- Περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση εδώ:
<http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mod=e-dbl&lang=en&ihtmlang=en&lng1=en,el&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=693981:cs>

Μοχλοί για ανάπτυξη και απασχόληση

- Πράξεις ενιαίας αγοράς με 12 νέα βήματα

(Διευκόλυνση πρόσβασης ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, έμφαση σε ενέργεια και μεταφορές κ.α.)

- Συντονισμένη εμπορική και εξωτερική πολιτική για ισχυρή παρουσία της ΕΕ στον κόσμο και βελτίωση ανταγωνιστικότητας
- Διαρθρωτικά ταμεία, μελλοντικός προϋπολογισμός & Νέα Πολιτική Συνοχής για καταπολέμηση ανισοτήτων και δημιουργία ανάπτυξης

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014 - 2020

Η Πολιτική Συνοχής επενδύει σε:

- Έρευνα και καινοτομία
- Εκπαίδευση
- Ενεργειακή απόδοση
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Μεταφορές
- Υποστήριξη ΜΜΕ
- Συνεργασία μεταξύ περιφερειών

Η Πολιτική Συνοχής αφορά και την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι και η πιο κατάλληλη να διαγνώσει τις ειδικές ανάγκες αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές στο χώρο αρμοδιότητάς της

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ενεργοποιηθεί

- **Τη συμμετοχή όλων των ενεργών πολιτών**

κατά το στάδιο της προπαρασκευής, του προγράμματος και της υλοποίησης ενός έργου και

- **Αλλά και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση του έργου**

Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας του πολίτη.

- Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τον πρώτο λόγο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν λογικά να ερωτώνται οι πολίτες για το βαθμό ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
- Η τακτική αυτή χρησιμοποιείται με επιτυχία στη Δανία όπου και έχει αποδειχτεί ότι η ικανοποίηση των

χρηστών μπορεί να αυξηθεί με διαρθρωτικά μέτρα χωρίς κόστος. (πχ μείωση της γραφειοκρατίας και της ανορθόδοξης λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών)

- Σε αυτό το πλαίσιο χρήσιμη είναι και η σύγκριση μεταξύ δήμων ώστε να αποκρυσταλλώνονται οι άριστες πρακτικές.

Τοπική αυτοδιοίκηση - οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημοτική συνεργασία.

- Ο εθελοντισμός και η συνεργασία μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των δυσμενών συνεπειών της κρίσης.
- Η κρίση έχει επηρεάσει τη διάθεση των κατοίκων και είναι απαραίτητο να υπάρχουν δράματα σε τοπικό επίπεδο που θα διεγείρουν το ενδιαφέρον τους.
- Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίνονται οι ευκαιρίες σε νέους και να διευκολύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών και όχι να εφαρμόζονται οι στενόμυαλες πολιτικές του παρελθόντος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθλιότητες τραμπούκων εναντίον αιρετών πλήττουν τη Δημοκρατία

Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Η πρόσφατη επίθεση τραμπούκων κατά του Δημάρχου Αθηναίων, από «άγνωστους» γνωστούς (αρκούν μόνο τα σχετικά βίντεο), έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας ανεξήγητης ολιγωρίας των συναρμοδίων Αρχών των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωμάτων και Δημ. Τάξης & Προστασίας του Πολίτη να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς παρόμοιων επεισοδίων (Θεσ/νίκη, Μαρούσι κλπ.).

Μεγάλες είναι και οι ευθύνες των Θεσμικών και Συλλογικών γενικά Οργάνων της Αυτοδιοίκησης, που η αντίδραση τους τότε στα άθλια αυτά φαινόμενα ήταν τουλάχιστον χαλαρή.

Είναι σίγουρο ότι αυτοί οι λίγοι, που προσβάλλουν με την συμπεριφορά τους, τόσο τους θεσμούς όσο και τους ίδιους τους εργαζόμενους, ακυρώνουν τους αγώνες του και τερπιλίζουν κάθε δίκαιο αίτημα των εργαζομένων οι οποίοι πλήττονται βάνανυσα από άδικες και ισοπεδωτικές πολιτικές.

Συνέντευξη του ΥΠΕΣ κ. Γιάννη Μιχελάκη για το περιοδικό «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ»

1. Ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι των πρόσφατων θεσμικών αλλαγών που προωθείτε στην Τ.Α.;

Η πλήρης οικονομική αυτόρκεια και αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένας εξαιρετικά σπουδαίος στόχος που έχουμε θέσει. Ένας στόχος που θα βοηθούσε τόσο την Αυτοδιοίκηση όσο και την Κεντρική Διοίκηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόταση το κράτος αντί να χρηματοδοτεί τους Δήμους, να τους εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης του φόρου ακινήτων. Αυτό ωστόσο απαιτεί επαναλαμβάνω -πολύ προσεκτική προετοιμασία και οργάνωση. Θα συνέβαλε πάντως στην τόνωση και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στην αντιμετώπιση των μεγάλων καθημερινών προβλημάτων. Και βέβαια στην απεξάρτηση της Αυτοδιοίκησης από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των κομμάτων.

2. Η κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας σε συνάρτηση με την υποβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών (μείωση αποδοχών, διώξεις αιρετών, απαξίωση του θεσμού κλπ.) ενδέχεται να αποτρέψει στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές, την συμμετοχή «ποιοτικών» συμπολιτών μας. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή και εάν ναι, πως θα μπορούσε να αποφευχθεί;

Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να αφήσει αλώβητες τις αποδοχές των αιρετών. Οι διώξεις επίορκων συμβάλλουν όχι μόνο στο νοικοκύρεμα του κράτους αλλά και στη προσέλκυση τίμιων και ικανών συμπολιτών μας. Οι μειώσεις αποδοχών αφορούν όλους τους Έλληνες και πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τους πολίτες που επιθυμούν να



εμπλακούν στα κοινά για να προσφέρουν στον τόπο τους.

3. Εκφράζεται η άποψη ότι: Η καθιέρωση της διενέργειας των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές ενέχει τον κίνδυνο χαλαρής ψήφου διαμαρτυρίας ή επιδοκίμασias των κυβερνητικών επιλογών και σε κάθε περίπτωση, η ψήφος να απέχει του αυτοδιοικητικού πνεύματος. Ποια είναι η γνώμη σας επ' αυτού.

Οι πολίτες στις αυτοδιοικητικές εκλογές επιλέγουν τους πιο ικανούς και άξιους για τη διαχείριση των τοπικών τους προβλημάτων. Προέχει το αυτοδιοικητικό πνεύμα.

4. Θεωρείτε ότι το Οικονομικό Παρατηρητήριο και το ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο που λειτουργούν πλέον οι Δήμοι περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους και κυρίως καταργούν την Αυτοτέλεια του θεσμού όπως ισχυρίζονται πολλοί Δήμαρχοι;

Οι πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά από την κρίση δεν ανέχονται φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης και απαιτούν πλήρη διαφάνεια και απόλυτο νοικοκύρεμα στα οικονομικά των δήμων. Με το πρίσμα αυτό βελτιώσαμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι δήμοι θα είναι οικονομικά υγιείς και βιώσιμοι και δεν θα επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε όλοι να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη μείωση των δαπανών. Τέλος στην σπατάλη. Νοικοκύρεμα και σεβασμός στο υστέρημα του κόσμου.

5. Πρόσφατα σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει ο φόρος για τα ακίνητα να μεταφερθεί στις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης (προφανώς καταργούμενων των τακτικών επιχορηγήσεων). Πως θα μπορούσε να εφαρμοσθεί αυτό χωρίς υστέρηση εσόδων από τους ήδη περιορισμένους πόρους της Αυτοδιοίκησης.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς η ανάθεση του φόρου ακινήτων στους Δήμους είναι μια σκέψη που διατυπώνεται, εδώ και καιρό, και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, άλλωστε, εφαρμόζεται σε πολλές άλλες χώρες με καλά αποτελέσματα. Θέλει, ωστόσο -το επαναλαμβάνω- πολλή και καλή προετοιμασία, αλλά και χρόνο προκειμένου να υπάρξει ένα ασφαλές και διαφανές πλαίσιο και οι Δήμοι να κατανέμουν δίκαια και να εισπράττουν αποτελεσματικά τους φόρους αυτούς. Είναι, όμως, -επαναλαμβάνω- μια σκέψη σε σωστή κατεύθυνση που μας απασχολεί σοβαρά.

6. Ο «Καλλικράτης» με την πρόσφατη κοινωνικοοικονομική κρίση αποδείχθηκε ότι οδήγησε σε αδυναμία τους Δήμους να αντιμετωπίσουν με τα προβλεπόμενα σε αυτόν θεσμικά τους όργανα τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, κυρίως ως προς την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, αφού χρειάστηκαν μεσολαβητές όπως ΕΕΤΑ, Μ.Κ.Ο. κλπ. για την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων (βρεφονηπιακοί σταθμοί, απασχόληση ανέργων κλπ.). Πώς θα μπορούσε να ανατραπεί αυτό, εν όψει του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), με δεδομένο και το γεγονός ότι σχεδιάζεται (ενδεχόμενα) περαιτέρω συρρίκνωση των υπαρχουσών δομών.

Εφαρμογή του Καλλικράτη κατά την τελευταία τριετία ανέδειξε συγκεκριμένα προβλήματα και αδυναμίες, που καθιστούν αναγκαία τη νομοθετική μας παρέμβαση με μια σειρά διορθωτικών κινήσεων σε θεσμικά και οικονομικά ζητήματα των ΟΤΑ, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται η σχετική νομοθετική μας πρωτοβουλία, που θα έρθει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ενεργοποίηση του θεσμού του συμπαραστάτη του δημότη και του ελεγκτή νομιμότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας στα οικονομικά των νομικών προσώπων, την καθιέρωση της αναθεώρησης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όταν διαπιστώνεται από την αρμόδια οικονομική επιτροπή ότι αυτός δεν βγαίνει, την απλοποίηση της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων από τους δήμους για κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων και τη διευκόλυνση της πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, που δεν προκαλούν δημοσιονομικό κόστος. Επίσης θα ζητήσω άμεσα τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το επόμενο βήμα που θα πρέπει να γίνει στον Καλλικράτη. Το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να το δούμε κεντρικά. Όπου υπάρχουν θετικά σημεία στην εφαρμογή του Καλλικράτη θα τα

βελτιώσουμε και όπου έχουν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες θα τις αλλάξουμε.

7. Η Ένωση Δημάρχων Αττικής έχει εκφράσει την άποψη ότι η αξιολόγηση των Δομών της Αυτοδιοίκησης και η κατά την κρίση της Κεντρικής Διοίκησης κατάργηση ή συγχώνευσή τους, υπερβαίνει τις κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητες του Κράτους που θα πρέπει να περιορίζονται στον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας τους και την οικονομική τους εποπτεία. Ποια είναι η δική σας γνώμη;

Τους τελευταίους μήνες είχαμε για τα θέματα αυτά συχνές συναντήσεις τόσο με τους δημάρχους όσο και με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. Για πρώτη φορά υπήρξε συμφωνία για το θέμα της εθελοντικής κινητικότητας. Πρόσφατα μάλιστα παρουσιάσαμε στην ΚΕΔΕ τα 6+1 σημεία του μέτρου που θα δώσει λύση στο πρόβλημα της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στο ζήτημα των μετατάξεων στους δήμους. Η εθελοντική κινητικότητα στους ΟΤΑ θα προσφέρει επιτέλους καλύτερες υπηρεσίες

στο δημότιο μέσο από τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των δήμων, χωρίς να προκύψει από αυτήν καμία απόλυση.

Υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλές περιπτώσεις Δήμων με πλεονάζον προσωπικό. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις Δήμων ή κάποιων υπηρεσιών τους που χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό ακριβώς, είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η αξιολόγηση των δομών τους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες υπηρεσίες υπάρχει υπερστελέχωση, σε ποιες υποστελέχωση και σε ποιες είναι ανάγκη να κατευθυνθεί ανθρώπινο δυναμικό. Η ευθύνη της αξιολόγησης, που είναι απαραίτητη για να μην έχουμε οριζόντιες περικοπές, ανήκει στους Δήμους και δεν μπορεί να παραμεριστεί με ολιγορίες, αναβολές και αδράνεια. Είναι η ώρα να δούμε όλοι κατά πρόσωπο την αλήθεια.

Επίσης ποιος θα είχε αντίρρηση στην εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων που δεν μπορούν ούτε να σταθούν στα πόδια τους, ούτε το έργο που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας;

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη

Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Δημάρχων Αττικής την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα προβλήματα των εν ενεργεία και διατελεσάντων δημάρχων.

Κατατέθηκαν τα Συμπεράσματα του 5ου Φόρου Τ. Α. που έγινε στα Βίλια ενώ ανταλλάγησαν απόψεις και για τις προωθούμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης υποβλήθηκε από την Ένωση εκ νέου το αίτημα για επαναφορά της καταργηθείσας, με τον «Καλλικράτη», ρύθμισης για την Αριστείνδην συμμετοχή των διατελεσάντων δημάρχων.

Η συνάντηση έγινε σε πνεύμα πλήρους συνεργασίας και συναντίληψης για τις δυσκολίες που βιώνει ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα οι Αιρετοί της, την τρέχουσα περίοδο με την οικονομικοκοινωνική κρίση.





Ενημερωτική επίσκεψη της Ένωσης Δημάρχων Αττικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σε θέματα αυτοδιοίκησης και Ε.Ε. σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε επίσκεψη ενημέρωσης στις Βρυξέλλες.

Τα μέλη της Ένωσης παρακολούθησαν τις εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CHARLEMAGNE από τα στελέχη των εξής Γενικών Διευθύνσεων:

- Εισαγωγή στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας
Θεόδωρος Καλλιάνος Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης
- Εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα 2014-2020
Παναγιώτης Πανταζάτος Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής
- Κλιματική Αλλαγή
Δημήτριος Ζευγόλης Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής
- Μέσα Μεταφοράς ΕΕ
Λίνος Βοσκαρίδης Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
- Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για προώθηση της απασχόλησης νέων

Χαράλαμπος Φραγκούλης Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης

Ακολούθησαν οι συναντήσεις:

1. με την Διευθύντρια Υποθέσεων Καταναλωτισμού κα Δέσποινα Σπανού
2. με την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη

Την τελευταία μέρα αφού έγινε η Παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων από τον κ. Βασίλη Κανάρα της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακολούθησε συνάντηση με την κα Άννη Ποδηματά Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ενημερωτική επίσκεψη ήταν επιτυχή σε όλα τα επίπεδα, οι θεματικές ενότητες παρουσιάστηκαν με εξαιρετικές εισηγήσεις, ενώ ερωτήσεις και τοποθετήσεις υπέβαλαν τα μέλη της αποστολής.



*Δήμαρχοι και
πρώην
Δήμαρχοι
ενημερώνονται
από στελέχη
της Ε.Ε.*



*Συνάντηση
της
Αντιπροσωπείας
της Ένωσης
με την επίτροπο
κα Μαρία
Δαμανάκη*

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2013

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με λαμπρότητα απονεμήθηκαν τα ετήσια Βραβεία Αυτοδιοίκησης από την ένωση Δημάρχων Αττικής στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης. Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Αθανασίου, πλήθους προσωπικοτήτων από τον Δικαστικό, τον Αυτοδιοικητικό και τον χώρο της Εκκλησίας, οι Δήμαρχοι της Αττικής τίμησαν πρόσωπα που διακρίθηκαν για το κοινωνικό τους έργο, την προσφορά τους στην Αυτοδιοίκηση, την Δικαιοσύνη και την Δημοσιογραφία.

Το πνεύμα και τον στόχο των Βραβείων έδωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παύλος Καμάρας τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Την εξαιρετικά δύσκολη αυτή εποχή για τη χώρα μας αναμφισβήτητα εκτός από το οικονομικό πρόβλημα, δοκιμάζεται ριζικά ο τρόπος λειτουργίας των θεσμών. Για την Αναγέννηση των Θεσμών που έχουν πληγεί κυρίως τα τελευταία χρόνια και επομένως για την Ανόρθωση της ίδιας της χώρας μας, υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο που λέγεται ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ. Η γενική απαξίωση προσώπων χωρίς διακρίσεις, χωρίς αξιολόγηση και χωρίς μέτρο. Σ' αυτό το φαινόμενο των καιρών που τορπιλίζει την ίδια τη Δημοκρατία μας οφείλουμε ν' αντιδράσουμε. Τα ΒΡΑΒΕΙΑ Αυτοδιοίκησης που απονέμουμε σή-

μερα έχουν αυτό ακριβώς το νόημα. Να τιμήσουμε τους άξιους. Να ξεχωρίσουμε αυτούς που ασκούν το λειτούργημά τους με ευσυνειδησία, με αμεροληψία, με κοινωνική δικαιοσύνη, αυτούς που προσφέρουν στο συνάνθρωπό μας.»

Τιμήθηκαν:

- Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος **Μακαριότατος κ.κ. Ιερώνυμος** για το μεγάλο του κοινωνικό έργο, προσφώνηση του οποίου και μικρή αναφορά στο έργο και την πολυσχιδή του όπως είπε προσωπικότητα έκανε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Θεόδωρος Γεωργάκης.
- Ο κ. **Ιωάννης Καραβοκύρης** Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο κ. **Στ. Κούρτης** Πρόεδρος του Ε.Σ. επί τι-



μή, τους οποίους προσφώνησε ο Γ. Γραμματέας της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης.

- Οι κ. **Ιωάννης Πολίτης** και **Μαρία Χούκλη**, δημοσιογράφοι, το εγκώμιο των οποίων έπλεξε ο βουλευτής Β' Αθήνας, δημοσιογράφος και πρώην Δήμαρχος κ. **Αργύρης Ντινόπουλος** στην προσφώνησή του.
- Οι κύριοι **Παπαδιονυσίου**, Δήμαρχος Γαλατσίου επί 8 τετραετίες και ο κ. **Γρηγόρης Κασιδόκωστας**, Δήμαρχος Βουλιαγμένης επί 7 τετραετίες, το έργο και την αυτοδιοικητική πορεία των οποίων ανέφερε ως παράδειγμα για όλους τους Αυτοδιοικητικούς ο κ. **Νικ. Σαράντης**, Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων.

Σημαντική ήταν η συνεργασία του Δημάρχου του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης κ. **Δημ. Φωκιανού** για την επιτυχία της λαμπρής εκδήλωσης την οποία έκλεισε η θαυμάσια μεική χορωδία του Δήμου.



Ο πρώην Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Παπαδιονυσίου, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Σανιδάς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ



Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης στον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου κ. Ιερώνυμου



Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης στον Πρόεδρο του Ε.Σ. κ. Ι. Καραβοκύρη



Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης στον πρώην Πρόεδρο κ. Σταύρο Κούρτη



Ο βουλευτής κ. Αργύρης Ντινόπουλος στον εκπρόσωπο της κας Μαρίας Χούκλη



Ο βουλευτής κ. Αργύρης Ντινόπουλος στον δημοσιογράφο κ. Ιωάννη Πολίτη



Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων κ. Ν. Σαράντης στον κ. Π. Κασιδόκωστα



Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων κ. Σαράντης στον πρώην Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Παπαδιονυσίου



Η μεική χορωδία του Δήμου Πεύκης

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σύντομη αναφορά του Αντιπροέδρου Θεόδωρου Γεωργάκη στην προσωπικότητα και το έργο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου

«Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή η ανάθεση από το Δ.Σ της Ένωσης Δημάρχων της ευθύνης να ομιλήσω για τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας μας και για το έργο Του.

Ασφαλώς και θα χρειάζοταν πολλές ώρες να ομιλώ για την προσωπικότητα και για το έργο του Μακαριωτάτου. Τολμώ και επιχειρώ μόνο λίγα λόγια και λίγες σκέψεις να καταθέσω ενώπιόν σας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι παριστάμενοι σε τούτη την σημαντική και σημαδιακή εκδήλωση».

Ο Ιερώνυμος Β' (κοσμικό όνομα Ιωάννης Λιάπης) είναι ο 20ος Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος από της ανακηρύξεως του Αυτοκεφάλου της με τον τίτλο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Είναι Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, του ανώτατου θεσμικού οργάνου διοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Εξελέγη Αρχιεπίσκοπος την 7η Φεβρουαρίου 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαδέχθηκε τον προκάτοχό του Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που μας έφυγε νωρίς. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος υπηρετούσε πριν ως Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας, θέση την οποία κατείχε από το 1981. Ως Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας είχε διακριθεί για τις περιβαλλοντικές και φιλανθρωπικές του δραστηριότητες συνάμα με την πρόνοια του για τη βοήθεια τοξικομανών, υπερηλίκων και νέων

Σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια Θεολογία στο ίδιο

Πανεπιστήμιο. Ήταν ο πρώτος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στις Βυζαντινές σπουδές, τις οποίες πραγματοποίησε στα Πανεπιστήμια του Γκρατς (Αυστρία) και του Μονάχου (Δυτ. Γερμανία), ενώ φοίτησε και στο Ostkirchliches Institut, Ινστιτούτο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που εδρεύει στο Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας.

Ως αρχαιολόγος και θεολόγος δημοσίευσε επιστημονικές μελέτες και άρθρα. Έχει υπάρξει συνεργάτης της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, ενώ έχει βραβευθεί για το έργο του «Μεσαιωνικά Μνημεία της Εύβοιας» από την Ακαδημία Αθηνών.

Εργάστηκε ως πανεπιστημιακός βοηθός στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία δίπλα στον Αναστάσιο Ορλάνδο και ως φιλόλογος στο Λεόντειο Λύκειο της Ν. Σμύρνης, στο 9ο Νυκτερινό Γυμνάσιο Αθηνών, καθώς και στο Γυμνάσιο της Αυλώνας.

Εγκαταλείποντας την ακαδημαϊκή του καριέρα εντάχθηκε στον ορθόδοξο κλήρο. Τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης έλαβε την 3η Δεκεμβρίου 1967, χειρο-



Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης κα Άννα Παπαϊακώβου



τονούμενος Διάκονος από τον Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας Νικόδημο στη Θήβα.

Συνοπτικά για τον Αρχιεπίσκοπό μας και μεταξύ των άλλων έχουν λεχθεί: «Ο άριστος εκπαιδευτικός και ο αμετανόητος αρχαιολόγος, που τον κέρδισε ο κλήρος».

«Ήταν και είναι πάντα δίπλα μας».

Επιχειρώ να ακουμπήσω τη σκέψη του σε σχέση με τη βούληση και το έργο του για το συνάνθρωπό μας.

Αναφέρω ενδεικτικά τρεις από τις ρήσεις του Μακαριωτάτου.

I. «Η συμπαράσταση στον εμπέριστατο αδελφό είναι πρώτιστο καθήκον κάθε χριστιανού. Καθήκον του ανθρώπου, που δεν τον αφήνουν αδιάφοροι τραγικές εικόνες, οι οποίες συνθέτουν την καθημερινότητά μας.»

II. «Η πεμπτουσία της ανθρωπίνης ύπαρξης είναι η Θεοδίδακτη αγάπη και φιλανθρωπία, δηλαδή η ενίσχυση των λιγότερο ευνοούμενων κοινωνικών ομάδων και η βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεώς τους, μέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας.»

III. «Κανένας συνάνθρωπος μας χωρίς φαγητό, στέγη, γιατρό και φάρμακα.»

Με αυτά τα δεδομένα πορεύεται και προσφέρει καθημερινά το θεάρεστο και πολυσχιδές ανθρωπιστικό έργο του και όχι μόνο.

Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε και με δική του άγρυπνη παρακολούθηση λειτουργεί και παράγει εξαιρετικό έργο η ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με εθνική και διεθνή εμπέλεια στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό χώρο.

Στόχος και συνεχής επιδίωξη είναι η ΑΠΟΣΤΟΛΗ να γίνεται κάθε μέρα το μέσο, το εργαλείο, ο ταπεινός συντελεστής ανακούφισης ανθρώπων.

Και τούτο χωρίς πανικό, με την εμπειρία μίας διδαχής, ότι αυτός ο τόπος ξεπέρασε πολλές ανάλογες δυσκολίες στο διάβα της ιστορίας του.

Η αναγνώριση των λαθών μας, η υπέρβαση του προσωπικού μας θελήματος, η πραγματική διαφάνεια, η επιδίωξη της ομόνοιας και της ενότητας είναι μερικά από τα αντισώματα, που θα χρειασθούν στην αντιμετώπιση μίας ασθένειας, η οποία κατατρώνει σχεδόν όλες τις θεσμικές δομές μας.

Το σύμπλεγμα των έργων της «Αποστολής» είναι:

- Α. Πρότυπο Περιβαλλοντικό Κέντρο στην Πάρνηθα
 - Β. Μονάδα επανένταξης ουσιοεξαρτημένων ατόμων
 - Γ. Μονάδα φροντίδας και αγωγής ατιστικών παιδιών
 - Δ. Μονάδα φροντίδας κατακοίτων
 - Ε. Στέγες ηλικιωμένων
 - Στ. Διπλασιασμός των μερίδων φαγητού (σήμερα υπερβαίνουν τις 10.000 ημερησίως)
- Τομείς όπως:
- η πολιτισμική κληρονομιά
 - η προστασία του περιβάλλοντος
 - η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού
 - η ενδυνάμωση της Ιεραποστολής είναι στις προτεραιότητες της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» με γνώμονα την ανακούφιση του συνανθρώπου μας και ορόσημο τη βούληση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου συνεχώς και αδιαλείπτως προγραμματίζει και



υλοποιεί δράσεις εκτός συνόρων με σκοπό τη συμπαράσταση και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε δοκιμαζόμενους πληθυσμούς.

Οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες του εξωτερικού περιλαμβάνουν τρόφιμα, είδη ρουχισμού, φαρμακευτικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης και αποβλέπουν στην παροχή άμεσης βοήθειας και στήριξης σε πληθυσμούς, που έχουν πληγεί από φυσικές και άλλες καταστροφές.

Αν μου εδίδετο η δυνατότητα με ρήσεις σπουδαίων ανθρώπων να επενδύσω την σύντομη ομιλία μου σε σχέση με το έργο του Μακαριωτάτου θα θύμιζα και θα έκανα επίκληση στις παρκατάτω:

- > «ΑΓΑΠΑ για να Ζήσεις, ΖΗΣΕ για να αγαπάς» Σολωμός
- > «Η ΕΛΠΙΔΑ είναι το λάδι με το οποίο αλείφουμε τους τροχούς της ζωής» Κικέρων
- > «Βοήθα όλους όσους μπορείς, προτίμα

όμως εκείνους που δεν θα μπορέσουν να σου το ανταποδώσουν» Σούμπερτ
> «Ο συντομότερος δρόμος που οδηγεί στο Θεό είναι αυτός, που περνάει από τον άνθρωπο» Ντοστογιέφσκι
> Και τελειώνω με τα λόγια του Πασκάλ: «Να ζεις με τους ανθρώπους χωρίς να ξεχνάς ότι σε βλέπει ο Θεός. Να μιλάς με το Θεό σα να σ ακούνε όλοι οι άνθρωποι».

Όλα αυτά και άλλα πολλά πράττει ο Πρώτος Ποιμήν, η Σεπτή μορφή του Προκαθημένου της Εκκλησίας μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Η πλακέτα που του προσφέρει η Ένωση Δημάρχων Αττικής είναι το ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης αυτού του τόσο σημαντικού έργου.

«Μακαριώτατε ζητάμε την ευλογία Σας και εμείς ευχόμαστε και προσευχόμαστε να είναι πολλά τα έτη Σας».

**Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Θεόδωρος Γεωργάκης**

Προτεραιότητα των Δήμων η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Για άλλη μια χρονιά συζητάμε ένα προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού το οποίο περιλαμβάνει νέες περικοπές στους πόρους των Δήμων, γεγονός που απειλεί να μας οδηγήσει στην αδυναμία να προσφέρουμε ακόμη και τις απαραίτητες υπηρεσίες στους κατοίκους των Δήμων μας, και πάνω απ' όλα να στηρίξουμε τις κοινωνικές μας δομές και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μεταξύ των οποίων και τα ΑμεΑ.

Του Νίκου Σαράντη - Δημάρχου Αγίων Αναργύρων
Προέδρου της ΠΕΔΑ

Τα άτομα με αναπηρία διαπιστώνουν ότι όσα βήματα προόδου κι αν έγιναν τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους ως ανθρώπων και ως πολιτών, κινδυνεύουν να ακυρωθούν, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και αυτό δεν αποτελεί μόνο ελληνική πραγματικότητα.

Πρόσφατα το περιοδικό EU Observer, σε σχετικό ρεπορτάζ, έκανε την ίδια διαπίστωση για όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και την Ελλάδα, όπου οι πολιτικές που υπογορεύουν τα μνημόνια συμπαρασύρουν προς τα κάτω όλες τις κοινωνικές παροχές που καθιστούν τη ζωή των ΑμεΑ στοιχειωδώς πιο εύκολη.

Έχω πει αρκετές φορές και θα εξακολουθώ να υποστηρίζω τη θέση, πως όταν η κυβέρνηση κόβει χρήματα από τους Δήμους, κόβει χρήματα από τους άπορους, τους άνεργους, τους πολύτεκνους, τους άστεγους, τα ΑμεΑ.

Κύρια κατεύθυνσή μας πρέπει να είναι να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα της επιδοματικής πολιτικής και του φιλανθρωπικού χαρακτήρα αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία και να μπούμε στη λογική της κοινωνικής ένταξης που περιγράφεται παγκόσμια

με το σύνθημα «Όλοι ίσοι-όλοι ικανοί».

Η δημιουργική ενσωμάτωση αυτών των συνανθρώπων μας στη κοινωνία και η ενεργή προσφορά τους είναι ο στόχος. Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ένας ξεχωριστός κόσμος, είναι ένα ενεργό κομμάτι του κοινωνικού ιστού που αλληλεπιδρά άμεσα με τα υπόλοιπα. Στη ζωή δεν υπάρχουν σύνορα και φραγμοί ανάμεσα στους ανθρώπους, όλοι ζούμε στον ίδιο κόσμο και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απαλλάξει τη κεντρική εξουσία από τις ευθύνες της για μια συνολικά σχεδιασμένη πολιτική για τη στήριξη των ΑμεΑ, αλλά μπορεί και βάζει σε προτεραιότητα τις κοινωνικές δράσεις, ακόμη και περικόπτοντας από άλλες, λιγότερο κρίσιμες λειτουργίες.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περίοδο της κρίσης είναι πρώτα και κύρια κοινωνικός. Η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων έχει πέσει στις δικούς μας ώμους και δεν θα δεχτούμε να βρεθούμε σε αδυναμία να στηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση υλοποι-



εί μια σειρά προγραμμάτων για τη στήριξη και την ενσωμάτωση των ΑμεΑ, συχνά μέσω της δημιουργικής συνεργασίας φορέων των ΑμεΑ και εθελοντικών κινήσεων των πολιτών. Και αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης πρέπει με τη βοήθεια όλων να γιγαντωθεί.

Η παρέμβασή μου αυτή γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για Ατομα με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ξεχωριστού συμπολίτη μας Παναγιώτη Βακόνδιου, ιδρυτή και Προέδρου του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Α. με Α. «Ανοικτή αγκαλιά», που έφυγε φέτος πρόωρα από τη ζωή.

Κρίση - Ανάπτυξη και μετά τι;

Του Βασίλη Ξένου - Γαβριέλη - Μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης - τ. Δημάρχου Αλίμου

Ενα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε τώρα και το οποίο είναι ικανό να προκαλέσει μια σειρά από θέματα ενός ευρύτερου, διαρκούς και γόνιμου προβληματισμού. Μιας καταγραφής εποικοδομητικών προτάσεων και συμπερασμάτων. Μιας συμβολής της Ε.Δ. Αττικής στον διάλογο για την ανάπτυξη που πρέπει να φτάσει και σε επίπεδο κοινωνίας.

Στο 5ο forum της Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκε στα Βίλια Αττικής, οι εισηγητές ήταν άκρως κατατοπιστικοί και οι τοποθετήσεις όλων όσων ακολούθησαν, πρώην, τέως και νυν συνανδέλφων που πήραν τον λόγο, ήταν ενδιαφέρουσες και πλούσιες όσον αφορά την ενημέρωση και τον προβληματισμό ενώ εκφράστηκε μεγάλη αγωνία για την λειτουργία και την ουσία του θεσμού, της Τ.Α, για τον Καλλικράτη. Καθώς για το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκούν σήμερα τον ρόλο τους οι αιρετοί. Επίσης για τον ρόλο των αιρετών και τις ελεγκτικές διαδικασίες. Για το εν γένει έλλειμμα δημοκρατίας, για τη θετική ή αρνητική άποψη των πολιτών για τον θεσμό και τα πρόσωπα. Τέλος για το σήμερα και το αύριο.

Όλοι οι εισηγητές και οι συνάδελφοι ήταν φανερό ότι αναζητούσαν μέσα από τις καταθέσεις τους τούς καλύτερους δυνατούς δρόμους για την έξοδο από τα αδιέξοδα που μας έχει οδηγήσει η από δεκαετίες ακολουθούμενη πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως δεν επιχειρήσαμε να βάλουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Καμιά αναφορά, έστω και νύξη, σε ό,τι μας οδήγησε στο σημερινό γίγνεσθαι και στις όποιες κατά καιρούς επιλογές των πολιτικών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, στις συμπεριφορές, στο ήθος και το ύφος άσκησης της εξουσίας με το οποίο διαχειρίστηκαν και διαχειρι-



στήκαμε συνολικά τα δημόσια πράγματα. Δεν τολμήσαμε ως Δήμαρχοι να αγγίξουμε τους πολίτες που πίεζαν και διαμόρφωναν τις απαιτήσεις και τους χαρακτήρες τους μέσα σε ένα απόλυτα πελατειακό σύστημα. Και ούτε έγινε συζήτηση για τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες και τις πρακτικές που αναδείχθηκαν και με τις οποίες διαπαιδαγωγήθηκε διαχρονικά η κοινωνία και ιδιαίτερα η νέα γενιά.

Σήμερα, επικαλούμαστε όλοι την ανάγκη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του πολίτη και ξεχνάμε ότι μας δόθηκαν οι ευκαιρίες και οι θεσμικές δυνατότητες, τις οποίες όμως δεν αξιοποιήσαμε, δεν ενεργοποιήσαμε και δεν στηρίξαμε όλοι την μερική έστω ενίσχυση του ρόλου του πολίτη στη διαχείριση των κοινών στην δεκαετία του 1980 (συννοικιακά συμβούλια, συμβούλια νέων). Αφήσαμε τον πολίτη και ιδιαίτερα τον νεολαίο, αγόρι και κορίτσι, στο περιθώριο. Γνωρίζαμε εμείς και κανείς άλλος. Ακόμη και σήμερα οι υπάρχοντες θεσμοί δεν ενεργοποιούνται (συνήγορος του δημότη, δημοτικά συμβούλια νεολαίας).

Αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικότερο πρόβλημα, δηλαδή, το έλλειμμα που παρατηρείται στην λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Γίνεται αναφορά - έγινε και στο 5ο forum για επικείμενη αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των νέων δημοτικών αρχών. Πιστεύουμε πράγματι ότι το εκλογικό σύστημα μπορεί να είναι αποκομμένο από την γενική αντίληψη και φιλοσοφία περί εκλογών, που θα διέπει και το εθνικό και κατ' επέκταση και το ευρωπαϊκό; Μπορεί να γίνει η όποια αλλαγή μόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς να έχει προηγηθεί μια εξαντλητική και σε βάθος συζήτηση για τα όποια αρνητικά της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και πώς θα τα θεραπεύσουμε; Για το πώς θα διασφαλίσουμε θεσμικά το βάθεμα της άμεσης δημοκρατίας όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Για το πώς θα απαλλάξουμε τον πολιτικό, του όποιου επιπέδου, από το άγχος του πολιτικού κόστους και της επανεκλογής με ό,τι αυτό συνεπάγεται; Θέματα για συζήτηση και διερεύνηση.

Είναι δυνατόν να συζητάμε για το αύριο χωρίς να ερευνήσουμε για το πώς θα αλλάξουμε νοοτροπίες, αντιλήψεις, λογικές και θα αποτινάξουμε τις από δεκαετίες κρατούσες αγκυλώσεις που συνετέλεσαν στο να φτάσουμε ως εδώ; Μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να επανατοποθετήσουμε στην σωστή τους έννοια λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως ανάπτυξη, παιδεία, πολιτισμός κ.λ.π. για να μιλάμε την ίδια γλώσσα; Θα επαναβεβαιώσουμε τη σταθερή μας θέση σε αξίες, αρχές, ιδανικά που τα τελευταία χρόνια αφήσαμε πίσω μας αφού το «εγώ»; Θα αναζητήσουμε το όραμα για τον Δήμο, την χώρα και την Ευρώπη ή θα πορευόμαστε ανάλογα με το που φυσάνε οι άνεμοι;

Θα ξεδιπλώσουμε ικανότητες και θα ανοίξουμε ορίζοντες ειδικά στους νέους ανθρώπους, αφού η λέξη ανάπτυξη, που την βρίσκουμε στον Αριστοτέλη από τον 4ο αιώνα π. Χ, σημαίνει ξεδιπλώνω, ανοίγω δρόμο στην γνώση; Θα επαναστοχαστούμε επιτέλους, πρώτα και κύρια οι πολιτικοί, για το σήμερα και το αύριο του Δήμου, της χώρας και της Ευρώπης ή θα βρίσκουμε την λέξη και την έννοιά της μόνο στα επίσημα λεξικά και στον Διονύσιο Σολωμό που μας καλεί σε μια διαχρονική πορεία με λογισμό και όνειρο; Θα αγωνιστούμε για μια Ευρώπη στα πλαίσια των ξεχασμένων και για την ίδια οραματικών διακηρύξεων;

Θέλουμε μια Ευρώπη ενιαία, πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική, ανεξάρτητη, αυτοκαθοριζόμενη, βαθιά δημοκρατική, με αποδοχή της ετερότητας, με ενιαία πολιτικά και οικονομικά όργανα, με μια ιθαγένεια; Θα αποδεχτούμε ότι όλα αυτά είναι ένας κρίκος σε μια ενιαία αλυσίδα; Όλα αυτά και πολλά άλλα αναζητούν τώρα τις απαντήσεις μας, αργότερα θα είναι πολύ αργά. Και η Ένωσή μας μπορεί να ανοίξει τον διάλογο.

Πρέπει να πάρουμε μέρος στον διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Να συζητήσουμε για τις βασικές κατευθύνσεις, για το περιβάλλον, φυσικό, δομημένο, ανθρώπινο, τον ίδιο τον θεσμό, τις διεθνείς σχέσεις κ.λπ. Πρέπει να βαθύνουμε την δημοκρατία μέσα στην ίδια την Ένωση με την εμπλοκή όσων γίνεται περισσότερων συναδέλφων στην ανάληψη δράσεων και στη λήψη των αποφάσεων, μέσω των επιτροπών.

Σας καλώ να συζητήσουμε και να απαντήσουμε μαζί στα ερωτήματα αυτά, γιατί μπορεί να μην έχουμε θεσμικό ρόλο, έχουμε όμως πολιτικό λόγο και αυτό είναι και το πλεονέκτημα μας, ως Ένωση Δημάρχων Αττικής.

Τα ερωτήματα και η αναζήτηση των όποιων απαντήσεων αποτελούν πεδίο δράσης ιδιαίτερα εποικοδομητικό για τα μέλη μας και θα είναι μια ουσιαστική συμβολή που θα μας δώσει σταδιακά την θέση και την αναγνώριση μας στην κοινωνία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 18 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρ. 53

Προς: 1. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Αντώνη Μανιτάκη
2. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Κοινοπ.: 1. Δημάρχους των Δήμων της χώρας
2. Δημοτ. Συμβούλια των Δήμων της χώρας
3. ΠΕΔ
4. ΚΕΔΕ
5. Γ. Γραμματείες Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κύριοι Υπουργοί,

Με αφορμή δημοσιεύματα, ότι τα Υπουργεία σας βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης των ήδη αποδεκατισμένων φορέων της Αυτοδιοίκησης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής.

Η αξιολόγηση και η χρησιμότητα των δομών της Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα και του κάθε Δήμου χωριστά, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δημοτών των Δήμων και των αιρετών της Αυτοδιοίκησης και σε καμμία περίπτωση θεσμικών ή εξωθεσμικών Οργάνων της Κεντρικής Πολιτείας.

Οιαδήποτε παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, είναι προδήλως καταχρηστική και προφανώς αντισυνταγματική, αφού παραβιάζει την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα αυτοτέλεια του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.

Επομένως τυχούσα εφαρμογή και σε φορείς της Αυτοδιοίκησης, αντιδημοκρατικών πρακτικών, κλεισίματος, κατάργησης ή συγχώνευσης (με ξαφνικό ή αργό τρόπο) των προβλεπόμενων από τον Νόμο «Καλλικράτη» Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει οιαδήποτε τύχη.

Ελπίζουμε ότι η μέχρι τώρα συνεισφορά της Αυτοδιοίκησης στο ξεπεράσμα της δημοσιονομικής κρίσης, η οποία είναι τεράστια (600% μείωση των φορέων, 300% μείωση των ΟΤΑ, 60% μείωση των πόρων κλπ.) θα εκτιμηθεί δεόντως σε σχέση και με τον ανέγγιχτο ευρύτερο Δημόσιο τομέα, αφού περαιτέρω συρρίκνωση της ισοδυναμεί με (ουσιαστική) κατάργηση του θεσμού.

Για το Δ.Σ.

**Ο Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ**

Παρεμβάσεις στο 5^ο Forum

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Γ. ΔΡΙΚΟΣ



Ανέπτυξε το θέμα του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της Τοπικής Αγοράς, αναφέροντας πρωτοβουλίες που θα μπο-

ρούσαν να αναλάβουν οι Δήμοι ώστε να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου, ενώ τόνισε την σημασία της ενεργοποίησης των πολιτών.

Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ



Κατέγραψε σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη εστιάζοντας κυρίως στα θέ-

ματα που αφορούν στους προϋπολογισμούς και στο οικονομικό παρατηρητήριο.

Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ



Τόνισε στην εισήγησή του, τα διάφορα, πολλές φορές τραγελαφικά, όπως χαρακτηρίστικά ανέφερε, που συμβαίνουν από τις

αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες των διαφόρων Ελεγκτικών Υπηρεσιών ως και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Δήμαρχοι στην προώθηση του έργου τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Θ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ



Πρότεινε την συνεργασία όλων, Δήμων, Περιφερειών Κεντρικής Διοίκησης ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Να γίνει ένα νέο πρόγραμ-

μα Θησέας για έργα και δράσεις στην Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 5% του νέου ΕΣΠΑ. Τόνισε την σημασία παρακολούθησης όλων των διαδικασιών υλοποίησης του νέου προγράμματος.

ΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



Κατέθεσε και ανέπτυξε μια νέα καινοτόμο πρόταση για χρηματοδότηση έργων στους Δήμους με την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

ΕΥ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ



Ζήτησε τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Κράτους Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι σήμερα προφανώς ετεροβαρείς

προς το Κράτος παρά τις συνταγματικές προβλέψεις.

Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ



Τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στις σχέσεις τους με το Ε.Σ., το πρόβλημα της μη δυνατότητας ανάθεσης σε

τρίτους υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών εφόσον αυτές υπάρχουν, ως και σε θέματα που αφορούν στο Οικονομικό Παρατηρητήριο και των περιορισμών από το ύψος των δανείων.

ΒΑΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ



Πρότεινε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και υλοποίησης να μετέχει ενεργά η Κοινωνία των

Πολιτών όπως και στα ΣΔΙΤ. Ενώ κατέθεσε και πρόταση για προώθηση επιμέρους προγραμμάτων στους διάφορους Δήμους για την δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση των τοπικών αγορών, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε τόπου όπως π.χ. Ιατρικός Τουρισμός στα Βίλλια.

ΣΤΕΛ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ



Υπεραμύνθηκε την πάγια θέση του, για την ανάγκη πλήρους απεξάρτησης της Αυτοδιοίκησης από τις κομματικές επιρροές ενώ

ισχυρίστηκε ότι βλέπει πολλούς Δημάρχους με την κρίση να είναι συμβιβασμένοι στην περιθωριοποίηση της Τ.Α. από το Κράτος ενώ κινητοποιήσεις στις τοπικές κοινωνίες μπορούν και χωρίς πόρους να επιτελέσουν αξιόλογο έργο. Επίσης ζήτησε την απομάκρυνση των κάθε είδους τεχνικών συμβούλων και γραφείων που με τη σημερινή δο-

μή του ΕΣΠΑ, παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην υποβολή προγραμμάτων και απορρόφηση κονδυλίων τροποποιώντας τις Δομές του νέου προγράμματος (2014-2020).

ΝΙΚ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ



Τόνισε το γεγονός ότι η φορολογική πολιτική, η πολυνομία και η έντονη γραφειοκρατία εξακολουθούν να είναι ο ανασταλτικός παράγοντας στην προσέλκυση επενδύσεων, ενώ χρειάζεται διεύρυνση των Fastrack διαδικασιών. Θεωρεί θετική και ωφέλιμη την πρόταση για καθιέρωση Συμβούλων Επικρατείας και στην Τ.Α. στον νέο εκλογικό νόμο.

ΚΥΡ. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ



Παρότρυνε τους Δημάρχους με δεδομένη και την συρρίκνωση των πόρων να προχωρούν με προγραμματισμό, αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου τους και ιεράρχηση των αναγκών. Να προκαλείται αμφίδρομος διάλογος με τους πολίτες για την κατάρτιση και υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων. Να ωριμάζουν έγκαιρα μελέτες ώστε να υποβάλλονται με πιθανότητες επιτυχίας. Ενώ τόνισε την ανάγκη τόσο στην Α βάρθια όσο και στη Β βάρθια Αυτοδιοίκηση να επιδείξουν όλοι Υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα ακόμα και για τις μη ευχάριστες αποφάσεις.

Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ



Έκανε ένα χαιρετισμό σαν οικοδεσπότης της εκδήλωσης, και αναφέρθηκε στα σπουδαία έργα που έγιναν επί θητείας του ως Δημάρχου

Βιλλίων, σε εποχές μάλιστα δύσκολες όπως τόνισε για την Αυτοδιοίκηση.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους την εποχή εκείνη τον βοήθησαν από θέσεις ευθύνης στην υλοποίηση των έργων αυτών, όπως π.χ. τον Κυρ. Ντηνιακό ως Γεν. Γραμματέα του Υπ. Ανάπτυξης στην κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής.

ΔΗΜ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ



Αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αίγινας, κυρίως ως προς τα βασικά έργα υποδομής και την γραφειοκρατία που αντιμετωπίσει ως Δήμαρχος για την επίλυσή της.

ΧΡ. ΔΑΝΑΚΟΣ



Ανέπτυξε γενικότερη κριτική κατά του τρόπου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης και τα εμπόδια που παρεμβάλλει η κεντρική διοίκηση στο έργο της.

ΒΑΣ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εξέφρασε την άποψη ότι η Ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι αλόγιστη και να



υποθηκεύσει το περιβάλλον, αλλά πρέπει οι όποιες επενδύσεις να έχουν σαν μέτρο την ποιότητα ζωής των πολιτών και την Αειφορία.

ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ



Έκανε γενικότερη ενημέρωση επί φορολογικών θεμάτων που αφορούν σε πρώην και εν ενεργεία Δημάρχους.

Θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Ανέπτυξε και με την ιδιότητά του σαν γιατρός το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, ενώ απαρτίθησε χαρακτηριστικά παραδείγματα

της απίστευτης ταλαιπωρίας που αντιμετωπίζουν οι Δήμαρχοι, από τον υδροκεφαλισμό και τον μη καταμερισμό της ευθύνης με την αποκέντρωση στους ιεραρχικά υπεύθυνους.

ΣΤ. ΙΑΤΡΟΥ



Υποστήριξε την θέση ότι θα πρέπει να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή στην Αττική, ενώ εξέφρασε και τις επιφυλάξεις του για

την βράβευση των ανθρώπων του Ε.Σ. αφού σε πολλές περιπτώσεις πιστεύει ότι δεν λειτούργησαν σωστά σε θέματα που αφορούσαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος για το κλείσιμο της ΕΡΤ.

Οι εισηγήσεις του Θεόδωρου Γεωργάκη και του Νίκου Ταμπακίδη θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.

Ζητείται αληθινή ελπίδα με το δικό μας Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Ανασυγκρότησης του Κράτους

Άρθρο του Παύλου Καμάρρα
Προέδρου της Ένωσης Δημάρχων Αττικής
πρ. Δημάρχου Πεύκης



Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι επιτέλους σ' αυτό το Κράτος κάτι αλλάζει. Θέλεις από την πίεση των «επάρατων» δανειστών.

Θέλεις γιατί κάποιιοι από το πολιτικό προσωπικό μας, αντιλήφθηκαν ότι «ως εδώ και μη παρέκει», σοβαρεύτηκαν και δουλεύουν στη σωστή κατεύθυνση.

Θέλεις γιατί αρμόδιοι και αξιωματούχοι, φοβήθηκαν ότι θα βρεθούν ή στο δρόμο ή στη φυλακή

Πάντως κάτι κινείται.

Μετρήθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι!

Καταγράφηκαν οι φορείς του Δημοσίου!!

Θεσπίστηκε ενιαία αρχή πληρωμών!

Καθερώνεται παντού η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων ώστε να τελειώνουν οι μαϊμού συντάξεις, τα μαϊμού επιδόματα.

Και μια σειρά άλλων αυτονόητων πραγμάτων για κάθε πολιτισμένο κράτος.

Βέβαια μένουν πολλά να γίνουν, όμως κάτι κινείται έστω και αργά.

Όπως επίσης στο θέμα της επανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας μας στο εξωτερικό όπου έχουν γίνει τεράστια βήματα τον τελευταίο χρόνο.

Εκεί όμως που ως φαίνεται, η συνταγή της ανόρθωσης του Κράτους χαλάει, είναι στο θέμα της πραγματικής οικονομίας και κυρίως της προοπτικής της χώρας μας.

Και όχι μόνο γιατί το πολυπόθητο «πρωτογενές πλεόνασμα» επιτυγχάνεται, αφού μάτωσαν οι πραγματικά μη προνομιούχοι, αλλά κυρίως γιατί φαίνεται ότι οι θυσίες αυτές κινδυνεύουν να πάνε χαμένες.

Η αλήθεια είναι πικρή. Και πέραν από τις ενέσεις αισιοδοξίας που συχνά πυκνά επιχειρούνται, με τα λεγόμενα περί χαραμάδας φωτός, περί επικείμενης απαλλαγής από τα μνημόνια και τον επικείμενο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ της εξόδου στις αγορές, η κατάσταση είναι δραματική.

Και αυτό αφορά όχι στο ΧΡΕΟΣ, που

είναι ένα μείζον πρόβλημα, που όμως δεν είναι ΤΟ πρόβλημα της Ελλάδας: Αφού αφ' ενός όλες οι χώρες της Υφήλιου χρωστάνε (τώρα σε ποιον, είναι άλλη ιστορία), αφ' ετέρου επειδή είναι αφελές να πιστεύει κανείς ντόπιος ή ξένος ότι το Χρέος αυτό, εκεί που έχει φτάσει (και θα φτάσει), μπορεί να αποπληρωθεί από το όποιο πλεόνασμα επιτευχθεί από εδώ και πέρα, πέραν του πρωτογενούς, ακόμα και από τα δισέγγονά μας.

Το πρόβλημα της Ελλάδας, εάν παραδεχθούμε ότι η εξυγίανση θα συνεχισθεί και δεν θα υπάρξει πισωγύρισμα (από κάποιους ανεύθυνους νοσταλγούς του παρελθόντος) είναι και θα είναι η ΑΝΕΡΓΙΑ. Και κυρίως η ΑΝΕΡΓΙΑ των νέων. Μία βόμβα στα θεμέλια της Δημοκρατίας μας.

Βλέπω φιλότιμες προσπάθειες των αρμοδίων ακόμα και του Πρωθυπουργού, να τρέχουν στα πέρατα του κόσμου και να προσπαθούν να πείσουν τον κάθε «εν δυνάμει» επενδυτή, ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο σταθερότητας και επομένως μπορούν να επενδύσουν, ασφαλώς, τα λεφτά τους.

Στόχος βέβαια η ενίσχυση της Οικονομίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Και αναρωτιέμαι.

Ας πούμε, ότι πείστηκαν οι 100 ή 200 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, να κάνουν μπίζνες στην Ελλάδα και μάλιστα μπίζνες σοβαρές, με επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πόσοι εργαζόμενοι μπορούν να απασχοληθούν σε κάθε μία απ' αυτές; Σε μια εποχή μάλιστα που η τεχνολογία έχει αφαιρέσει από την αγορά πολλές θέσεις εργασίας και σε μία χώρα, που όσο και εάν οι «εταίριοι» ξεφτίλισαν τα ημερομίσθια, Κίνα και Ινδία δεν θα γίνουμε.

Η απλή αριθμητική λέει, ότι εάν συμβούν όλα αυτά τα θαύματα στην χώρα μας, οι 200 αυτές μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν 100.000 άντε 200.000 θέσεις εργασίας (καθ' υπερβολή και ως

υπόθεση εργασίας). Θα μου πείτε τεράστιο νούμερο. Μεγάλη ανάσα για πολλούς.

Έλα όμως που οι άνεργοι σήμερα στην Ελλάδα είναι 1.500.000 (δηλωμένοι) και ένας θεός ξέρει πόσοι θα είναι μέχρι να γίνουν αυτές οι φανταστικές επενδύσεις.

Το 1.300.000, αλήθεια, ή όσοι θα είναι σε 2-3 χρόνια τι προοπτική για μια θέση στον Ήλιο έχουν;

Με τα παραπάνω δεν θέλω να ισχυρισθώ ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι ξένες επενδύσεις. Καλοδεχόμενες πλην όμως με κύριο χαρακτηριστικό τους τον αριθμό βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Από την άλλη όμως πλευρά, βλέπω τα εκατομμύρια του ΕΣΠΑ, να σπαταλούνται σε προγράμματα πεντάμηνης και εξαμήνης διάρκειας, για απασχόληση ανέργων με μισθούς πείνας. Επιδοτούμενοι άνεργοι, σε πολλές περιπτώσεις νέοι με εξαιρετικά προσόντα παίρνουν μια μικρή ανάσα, γυρνώντας όμως γρήγορα σε ακόμα δυσμενέστερη θέση, αφού οι συνθήκες της αγοράς διαρκώς επιδεινώνονται.

Βλέπω επίσης Περιφερειάρχες, χωρίς στόχο και χωρίς μέτρο, οδηγούμενοι ίσως και από τις θεσμικές δυσκολίες που αποδεδειγμένα υπάρχουν, να σκορπούν τα εκατομμύρια που διαχειρίζονται σε αναπλάσεις βαπτισμένες «βιοκλιματικές» ή «προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» και ανάλωγων τίτλων, με τις ευλογίες μάλιστα του αρμόδιου Υπουργείου, στο όνομα και μό-

νο της απορροφητικότητας. Όταν και το τελευταίο ευρώ σήμερα, θα έπρεπε να πηγαίνει αποκλειστικά και μόνο στην δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατεβάσανε ρολά και 200.000 κλείνουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Επιχειρήσεις που απασχολούν 5-10 εργαζομένους κλείνουν, γιατί η αγορά στέγνωσε, η φορολογία τους τσάκισε, οι (υποτιθέμενοι αιμοδότες της οικονομίας) τράπεζες ασχολούνται μόνο πως θα εισπράξουν τα δανεικά (που εξ ανάγκης γίνανε) αγύριστα.

Και πολλές, βέβαια κλείνουν, αφού ήταν προϊόν της φούσκας των τελευταίων χρόνων και δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Και η σκέψη του απλού πολίτη έρχεται αυτονόητα.

Αντί να κυνηγάμε τις «μάγισσες» που θα επενδύσουν, μήπως το μυστικό της καταπολέμησης της ανεργίας είναι ακριβώς στην ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Μήπως στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περισσότερη τόλμη και αποφασιστικότητα λύσουμε το πρόβλημα. Αφού γίνει ένα γενναίο ξεκαθάρισμα από τις παρασιτικές και άχρηστες, που το μόνο που επιτυγχάνουν είναι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και την ικανοποίηση του καταναλωτισμού του πάλοι ποτέ νεόπλουτου Έλληνα. Να στηρίζουμε τις υγιείς επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ή απασχολούν 5 και 10 υπαλλήλους.

Αρα με απλή αριθμητική 5 άτομα x 300.000 = 1.500.000 απασχολούμενοι.

Επιχειρήσεις παραγωγικές με εξωστρέφεια και προοπτικές.

Να στηρίζουμε αυτές που έχουν διασωθεί και να ευνοήσουμε την δημιουργία νέων, με κίνητρα, με επιδότηση της εργασίας (όχι της ανεργίας), με φορολογικές ελαφρύνσεις, με ενίσχυση από το παλαιό και το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) που οσονούπω έρχεται. Και όχι βέβαια μόνο με την επιδότηση των επιτοκίων των δανείων ρίχνοντάς τους πάλι στα δίχτυα των τραπεζών. Με ουσιαστική βοήθεια στις συναλλαγές τους στο εξωτερικό.

Με ένα Κράτος αρωγό όχι τιμωρό.

Που αγκαλιάζει, δεν φυλακίζει όσους τολμούν να αναζητήσουν κάτι παραπάνω, από το μίζερο μισθό (όπως τους τον κατάντησαν), της μίζερης ζωής τους (όπως τους την επέβαλλαν).

Όσων θέλουν να προλάβουν να σώσουν τις λίγες οικονομίες τους ή το ακίνητό τους πριν χαθούν και αυτά στην χοάνη των Κρατικών ελλειμμάτων, ή όσοι

νέοι θέλουν αλλά δεν τους δίνεται η ευκαιρία να αφήσουν τα cafe (που αυγάτισαν) και να μοχθήσουν για ένα καλύτερο μέλλον. **Τώρα λοιπόν που βγαίνουν με από τα μνημόνια (θεωρητικά τουλάχιστον) ας κάτσουν οι ιθύνοντες (οι σοβαροί όχι οι αμετανόητοι) της Πολιτικής μας και ας συντάξουν το ΕΘΝΙΚΟ μας ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ.**

Σχέδιο ολοκληρωμένο, κοστολογημένο ανά τομέα της Οικονομίας, Περιφέρειας και Προϊόν με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σε συνεργασία με τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.

Βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των συνθηκών της διεθνούς αγοράς.

Αλλά και του επιχειρηματικού δαιμόνιου του Έλληνα που μεγαλουργεί παντού στη Γη, εκτός της χώρας του.

Να φέρουμε πίσω, τα νέα και φρέσκα μυαλά που αρπάζουν οι ξένοι και δυστυχώς χάνονται για την Πατρίδα μας.

Αντί να τους καλούμε «φέρτε μας καινοτόμες προτάσεις» να τους καθοδηγήσουμε εμείς, πού υπάρχουν προοπτικές επιτυχίας. Με γραφεία σε κάθε Δήμο, σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε Υπουργείο. Μέχρι λοιπόν το πρωτογενές πλεόνασμα να βασίζεται όχι στα καχεκτικά πόδια του συνταξιούχου, αλλά τα λιπάδια του «μεγάλου» που πτώχευσε έγκαιρα την κρατικόδιατη εταιρεία του, γεμίζοντας τους λογαριασμούς των offshores του εταιρειών.

Μέχρι οι Γάλλοι, Αγγλοι, Σουηδοί και λοιποί Τεχνοκράτες να μάθουν στους Έλληνες ομολόγους τους, «τα κόλπα» να πιάσουν τον πραγματικό φοροφυγά και όχι τον φιλικατζή της γειτονιάς.

Αλλά κυρίως μέχρι να πεισθούν (ή να τους πείσουμε αλλάζοντας τους) όλοι και

όχι η μειοψηφία των πολιτικών μας, ότι κάποτε θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για ξεκαθάρισμα των κάθε είδους «λυστών» και «ληστών» ώστε με το μέρισμα του υγιούς και σταθερού πλεονάσματος να βοηθήσουμε να ξανασηκωθούν στα πόδια τους τα πάλοι ποτέ υπερήφανα, σήμερα γονατισμένα γηρατειά.

Ας μιλήσουμε την γλώσσα της αλήθειας και ας σπεύσουμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε αληθινή ελπίδα στους Έλληνες και ιδίως στους νέους μας.

Να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να κάνουμε τις περιβόητες διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο τον Κρατικισμό, την γραφειοκρατία, τις προνομιούχες συντεχνίες που ανθίστανται.

Να συνεχίσουμε, με περισσότερη τόλμη να διαπραγματευόμαστε για τη μείωση του Χρέους στο πλαίσιο και του ενιαίου δομικού προβλήματος της Ε.Ε. Δικαίωμα που μας δίνουν οι πρωτοφανείς (για καιρό ειρήνης) θυσίες ενός ολόκληρου (εκτός λίγων) λαού, αλλά και τα απτά αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου.

Να ενισχύσουμε το κοινωνικό δίκτυο προστασίας που εναγωνίως απλώνουν οι Δημοτικές Αρχές. Αλλά κυρίως να χαράξουμε το δικό μας δρόμο το δικό μας ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ και ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ.

Η μπάλα είναι πλέον στα χέρια μας.

Γιατί εάν το success story μας βασισθεί, είτε στις μαγκιές μονομερών καταγγελιών, και την επαναφορά του Κράτους καρικοτούρα, όπως το ονειρεύονται κάποιοι, είτε στην ελεημοσύνη των δανειστών, όπως ελπίζουν κάποιοι άλλοι, φοβάμαι ότι η έξοδος στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ των πενταπλάσιων και εξεπλάσιων επιτοκίων της ελεύθερης αγοράς θα αποδειχθεί ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ μιας κοινωνίας που ήδη βρίσκεται στα όριά της.

Ο Δήμαρχος της Αττικής



ΔΙΟΙΚΤΗΣ: Ένωση Δημάρχων Αττικής.

ΕΚΔΟΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: Παύλος Καμάρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Πώργος Βοϊκλής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παύλος Καμάρας, Κώστας Αναστόπουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κάλυ Αναγνωστοπούλου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Β. & Ε. Μπαμπάη ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κότσικα 4 Αθήνα Τ.Κ. 104 34. Τηλ. 210 36 46 754-6. Fax: 210 88 35 835

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.sdat.gr, e-mail: syllogosdat@yahoo.gr

Επιστολή του Δημήτρη Καφάνη, πρ. Δημάρχου Π. Φαλήρου

Προς τον κ. Πάυλο Καμάρα,
 Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,
 Εκδότη της περιοδικής έκδοσης της Ένωσης «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ της Αττικής».

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Η αφορμή να σου στείλω αυτή την επιστολή είναι η συνέντευξη του Δημάρχου Π. Φαλήρου κ. Δ. Χατζηδάκη στον δημοσιογράφο κ. Γ. Βοϊκλή, που δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού της Ένωσης, γιατί κάποτε θα πρέπει να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη κοροϊδία με την δήθεν βράβευσή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ή την Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. Και η κοροϊδία αυτή γίνεται ασυγχώρητη όταν περιέχεται σε δημοσίευμα του περιοδικού της Ένωσης που απευθύνεται σε συναδέλφους, όπου γνωρίζει καλά ο ένας τον άλλον, ποιός είναι ποιός και πόσο πραγματικά «ζυγίζει» ο καθένας με ή χωρίς βραβείο.

Θα θυμάσαι ότι εσύ, παρουσία του, μας ενημέρωσες στις 25-2-2013 στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης ότι βραβεύθηκε από την Ε.Ε. ως ο δεύτερος καλύτερος Δήμαρχος στην Ευρώπη.

Όταν προσπάθησα να πληροφορηθώ από τους παριστάμενους συναδέλφους για την βράβευσή αυτή όλοι δήλωσαν άγνοια.

Όμως για την υπόθεση αυτή με διαφώτισε με πληρότητα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Π. Φαλήρου κ. Ν. Δέτσης ο οποίος είχε ενημερώσει γραπτώς και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ύστερα από έρευνα που έκανε στο διαδίκτυο.

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα παρακάτω αδιάσειστα στοιχεία, που επιβεβαίωσα και εγώ επισκεπτόμενος το διαδίκτυο.

1. ΟΥΔΕΠΟΤΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Επιτροπή Περιφερειών έχουν απονήμει βραβεία ή οποιασδήποτε μορφής διακρίσεις σε Δημάρχους ή άλλους αιρετούς ή έχουν διενεργήσει διαγωνισμούς για την βράβευσή τέτοιων προσώπων περιλαμβανομένου βεβαίως και του κ. Δ. Χατζηδάκη.

2. Τα βραβεία «Local Leader of the Year» είναι καθαρά μια ενδοοικογενειακή υπόθεση της Συμμαχίας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, «Alliance of Liberal and Democrats for Europe», (ALDE), που αποτελεί το 10% στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προωθείται και απονέμεται από την Ομάδα της Συμμαχίας στην Επι-

τροπή Περιφερειών της Ε.Ε.

3. Σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα της Συμμαχίας τα βραβεία απονέμονται σε φιλελεύθερους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, «awards for liberal key players on regional and local level». Οι κριτές επίσης προέρχονται από τον χώρο των φιλελεύθερων και των δημοκρατών. «A jury composed of the liberal and democrat leaders in Europe will select the awards». ΑΠΑΛΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΒΡΑΒΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ δηλ. «τους ανθρώπους τους».

Τα βραβεία απονέμονται σε επτά κατηγορίες επιτευγμάτων. Στην κατηγορία επιτευγμάτων στην τοπική διακυβέρνηση οι τρεις βραβευθέντες είναι Δήμαρχοι από την Νορβηγία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου στην κατηγορία αυτή ήταν ΠΕΜΠΤΟΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ.

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι ο Δήμαρχος υπήρξε μέλος του πολιτικού συμβουλίου και υπεύθυνος για τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος της κας Ντόρας Μπακογιάννη, «Δημοκρατική Συμμαχία», παρευρισκόμενος δίπλα της στις δημόσιες εμφανίσεις της. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είναι διά βίου προστατευόμενος της οικογένειας Μητσοτάκη, το κόμμα αυτό ανήκει στην παραπάνω ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη.

Όταν αυτά είναι τα αναμφισβήτητα πραγματικά γεγονότα της «βράβευσής» του Δημάρχου εκείνος παραπληροφόρυσε συστηματικά το πανελλήνιο ότι βραβεύθηκε από την Ε.Ε. ως ο δεύτερος καλύτερος Δήμαρχος στην Ευρώπη, όπως προκύπτει και από τα παρακάτω όλως ενδεικτικούς αναφερόμενα στοιχεία:

1. Σε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου μεταξύ άλλων αναφέρονται κάτω από τον τίτλο «Κορυφαία διάκριση για τον Διονύση Χατζηδάκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και τα εξής: ...Από τους έξι φιναλίστ προκρίθηκαν ο εκπρόσωπος της Νορβηγίας, της Ελλάδας και του Βελγίου. Πρώτος κατετάγη ο Νορβηγός, δεύτερος ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης...

2. Στην ιστοσελίδα της Iefimerida κάτω



από την φωτογραφία του Δημάρχου γίνεται αναφορά στη βράβευσή με τίτλο: «Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ».

3. Στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013), σε δημοσίευμα της δημοσιογράφου κ. Εύης Σάλτου για τον Δήμαρχο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

«...Το έργο του στον δήμο του έδωσε πριν από μερικές εβδομάδες τη θέση του δεύτερου καλύτερου δημάρχου σε όλη την Ευρώπη... Όταν έφτασε στο γραφείο του η επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση... Στη συνέχεια το όνομά του ήταν ανάμεσα στους έξι φιναλίστ και τελικά ήταν αυτός που πήρε την δεύτερη θέση...».

4. Τον ίδιο «μύθο» ότι τάχα έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο δεύτερος καλύτερος Δήμαρχος στην Ευρώπη επανέλαβε και στην πρωινή εκπομπή (MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) στους δημοσιογράφους Ι. Χασαπόπουλο και Μ. Αναγνωστάκη που τον είχαν καλέσει να μιλήσει για την βράβευσή του.

Αφού εκφράσω πρώτα την επιδοκμασία μου για το έργο που επιτελείτε εσύ και τα μέλη του Δ.Σ. στην Ένωση, θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι όταν στο περιοδικό περιλαμβάνονται και δημοσιεύματα με το έργο των ενεργεία Δημάρχων είναι αναπόφευκτο να εγείρονται διαφωνίες και να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις μια και στον τόπο μας ισχύει το του Τσαρούχη, «στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις».

Πιστεύοντας ότι ο αντίλογος στην περίπτωση αυτή είναι καλοδεχόμενος θα επιχειρήσω να αντικρούσω δειγματολογικά

ορισμένα μόνο σημεία της παραπάνω συνέντευξης και χωρίς να έχω πρόθεση να μηδενίσω το όποιο έργο έχει πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος στα δώδεκα χρόνια παρουσίας του στον Δήμο.

Ως πρώτο έργο του αναφέρει «Την κατασκευή του νέου Δημαρχείου». Αυτό είναι ανακριβές γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έγινε ήταν η συνέχεια και ολοκλήρωση ενός ήδη εκτελούμενου έργου που αξίζει να αφιερώσω τις παρακάτω γραμμές γιατί πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό γράφεται και δεν παραχαράζεται η ιστορία για ένα από τα σημαντικότερα δημοτικά έργα.

Όταν το 1975 εκλέχτηκα για πρώτη φορά Δήμαρχος στο Π. Φάλιρο η ακίνητη περιουσία του Δήμου ήταν ΜΗΔΕΝΙΚΗ και παρά το γεγονός ότι το Φάλιρο έγινε Κοινότητα το 1925 και Δήμος το 1942.

Η ανεύρεση ενός κατάλληλου οικοπέδου για την ανέγερση Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου που θα κάλυπτε τις διοικητικές και πολιτιστικές ανάγκες του Δήμου μπήκε από την αρχή ως θέμα προτεραιότητας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον σκοπό αυτό εστίασα το ενδιαφέρον μου στο οικόπεδο μέσα στο οποίο είχε κατασκευαστεί η παλιά Δεξαμενή για την ύδρευση του Φαλήρου.

Το οικόπεδο αυτό ήταν το μοναδικό που ανταποκρινόταν στις προαναφερθείσες ανάγκες του Δήμου μια και βρισκόταν στο κέντρο και στο ψηλότερο σημείο του Φαλήρου, με πρόσοψη σε τρεις δρόμους και έκταση 2.622τ.μ. Η Δεξαμενή πολλά χρόνια πριν είχε παύσει να έχει αυτή την λειτουργία και εχρησιμοποιείτο ως αποθηκευτικός χώρος από την ΕΥΔΑΠ, διάδοχο της ΟΥΛΕΝ, στην οποία και ανήκε.

Ερευνώντας και ως νομικός το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου αυτού έκανα κυριολεκτικά την «ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ» που δεν είχε περάσει από κανενός την σκέψη μέχρι τότε και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα συνέβαινε και μέχρι σήμερα, γιατί η ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ θεωρείτο δεδομένη και αδιαφιλονίκητη.

Και η «ανακάλυψη» συνίσταται στο γεγονός ότι το ακίνητο αυτό είχε απαλλοτριώσει το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ της ΟΥΛΕΝ για να κατασκευαστεί εκεί η Δεξαμενή ύδρευσης του Φαλήρου. Όμως από τότε που έπαυσε να χρησιμοποιείται ως δεξαμενή το ακίνητο αυτό θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να επιστραφεί στο Δημόσιο, αφού είχε εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση.

Πράγματι αφού ενημέρωσα τους αρμόδιους του Δημοσίου, οι οποίοι ως συνήθως είχαν παντελή άγνοια για την ύπαρξη του μεγάλης αξίας αυτού ακινήτου, επιτεύ-

χθηκε η επιστροφή του από την ΕΥΔΑΠ στο Δημόσιο.

Το επόμενο εξίσου σημαντικό βήμα ήταν να γίνει η παραχώρηση του χώρου αυτού από το Δημόσιο στο Δήμο. Και αυτό έγινε με τον πλέον επιτυχημένο τρόπο αφού παραχωρήθηκε το 1983 στον Δήμο η πλήρης κυριότητα και όχι όπως συνήθως μόνο η χρήση, ΔΩΡΕΑΝ, με τον όρο να κατασκευαστεί το Δημαρχείο και το Πολιτιστικό Κέντρο μέσα σε πέντε χρόνια από την παραχώρηση.

Το 1986, μετά την διενέργεια πανελληνίου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 1985, βραβεύθηκε το Γραφείο Τ. Μπίρη, Δ. Μπίρη και Π. Κόκκορη στο οποίο ανατέθηκε και η σχετική μελέτη. Από το 1987 μέχρι και το 1998 επί δημαρχίας κ. Γ. Χρυσοβεριδής εκτός από την ολοκλήρωση της μελέτης δεν έγινε καμία άλλη ενέργεια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος επιστροφής του ακινήτου στο Δημόσιο λόγω της παραβάσεως του όρου της εντός πενταετίας ανεγέρσεως του Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου.

Μετά την επανεκλογή μου ως Δήμαρχος το 1999 αρχίζει μια σειρά άκρως γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών και ενεργειών, που ενδεικτικώς αναφέρονται παρακάτω και συγκεκριμένα: Αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της μελέτης, διενέργεια Ανοικτής Διεθνούς δημοπρασίας, κατακύρωση της δημοπρασίας στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ, (έκπτωση 37%), προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκατάσταση του αναδόχου στις 12-7-2002 και τελικώς έναρξη εργασιών καταδάφησης της δεξαμενής και χωματουργικών εργασιών. Είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι με την δημοπράτηση του έργου σώσαμε στην κυριολεξία το ακίνητο από την επιστροφή του στο Δημόσιο, επειδή δεν είχε τηρήσει ο Δήμος τον παραπάνω όρο της πενταετίας, αφού η τελευταία προθεσμία που δόθηκε στο Δήμο με Κοινή Υπουργική Απόφαση έληγε στις 23-7-2002. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το 1999 το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. και χρηματοδοτήθηκε με 450 εκατ. δραχμές ως προκαταβολή. Από το ποσό αυτό το 2002 πληρώθηκαν δύο λογαριασμοί. Από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που αποτελεί συνέχεια του Ε.Π.Τ.Α. εξασφάλισε την χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του έργου η νέα δημοτική αρχή. Θυμίζουμε ότι για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο από το ΘΗΣΕΑ αρκούσε η ύπαρξη ώριμης μελέτης. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η χρηματοδότηση ήταν κατά μείζονα λόγο εξασφαλισμένη αφού υπήρχε ήδη εκτελούμενο έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. Πιστεύω ότι όσοι μόνο έχουν ασχοληθεί με την τοπική

αυτοδιοίκηση στον τόπο μας έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν πραγματικά ότι όσα ιστορήθηκαν παραπάνω μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ένα «έργο ζωής».

Χάρη της ιστορίας αναφέρω ότι όποιος επισκέπτεται το Δημαρχείο Π. Φαλήρου βλέπει αναρτημένη την επιγραφή με το εξής περιεχόμενο: «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29-9-2004 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 25-8-2006 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 18-9-2006 ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ κo ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ».

Την ίδια απαξίωση του έργου των προκατόχων του και την προβολή μόνο του ονόματός του συνεχίζει να επιδεικνύει βάζοντας μεγάλες ταμπέλες με το όνομά του, όταν γίνονται εργασίες ανακαίνισης ενός υφιστάμενου έργου, χωρίς να αναφέρει το όνομα αυτού που έκανε το αρχικό έργο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των γηπέδων και εγκαταστάσεων τένις, μπάσκετ και βόλεϊ της οδού Ζεφύρου όπου το 1983 επί δημαρχίας μου βρέθηκαν και αξιοποιήθηκαν οι χώροι και έγιναν τα παραπάνω γήπεδα, χωρίς να έχω βάλει πουθενά ταμπέλα με το όνομά μου. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι το πλέον δύσκολο πρόβλημα δεν είναι η κατασκευή μιας αθλητικής εγκατάστασης, αλλά η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου από την έλλειψη των οποίων πάσχουν οι σύγχρονες πόλεις μας. Ο κ. Δήμαρχος λοιπόν άλλαξε τον τάπητα, την περίφραξη και τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ, (το έκανε 5x5 για ποδόσφαιρο) και στο τέλος ανάρτησε και μία επιγραφή «ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 2006 ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ». Η ιστορία του Δήμου Π. Φαλήρου αρχίζει από το σωτήριο έτος δημαρχίας Δ. Χατζιδάκη!!!

Για να αποτρέψω μια πιθανή «κακόβουλη» σκέψη δηλώνω ότι από τις προηγούμενες ήδη δημοτικές εκλογές είχα τερματίσει την συμμετοχή μου στα κοινά, ύστερα μάλιστα από θητεία δεκαέξι χρόνων ως Δήμαρχος Π. Φαλήρου και μερικά ως Δημοτικός Σύμβουλος.

Τέλος πρέπει να ομολογήσω ότι προβληματίστηκα πολύ πριν σου στείλω την επιστολή μου αυτή, όμως αυτό που πρωτάνευσε στο τέλος στην σκέψη μου είναι η διαχρονικής αξίας ρήση: «ΦΙΛΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΛΑ ΦΙΑΤΑΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ».

Ιούλιος 2013

**Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΝΗΣ
Πρ. Δήμαρχος Π. Φαλήρου**

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η αναθεώρηση του Συντάγματος ξεκίνησε από τον Πειραιά

Με την ημερίδα με θέμα «Η πρόκληση της συνταγματικής αναθεώρησης», την οποία διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά σε συνεργασία με την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10/4 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ξεκίνησε ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Την ημερίδα τίμησαν με τη συμμετοχή και τις τοποθετήσεις τους, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην Πρωθυπουργός και τέως Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Πρώην Πρόεδρος Συνασπισμού κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο καθηγητής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Πάννης Πανούσης, οι καθηγητές Συνταγματολόγοι κ. Κ. Χρυσόγονος, Ν. Χλέπας, Κ. Μποτόπουλος και Γ. Κατρούγκαλος.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου μίλησε για την ανάγκη διαλόγου εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της χειμαζόμενης σήμερα Αυτοδιοίκησης. Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί ισχυρό πυλώνα της Δημοκρατίας και πρέπει να διαδραματίσει ρόλο και στην ανάπτυξη της χώρας, υποστήριξε ο κ. Χρήστου.

Για πρώτη φορά, εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης, κατατέθηκαν οι προτάσεις της κυβέρνησης δια στόματος του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι η αναθεώρηση, όπως και κάθε μεταρρύθμιση, πρέπει να γίνεται με την συμπαράσταση της κοι-

νωσίας. Είπε ακόμη ότι οι στοχευμένες αναθεωρητικές παρεμβάσεις πρέπει να κινηθούν σε τρεις κατευθύνσεις:

- Οικονομικό Σύνταγμα με στόχο την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας και την ουσιαστική ανάπτυξη.
- Θεσμικά ζητήματα που επαναπροσδιορίζουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών (checks and balances) έναντι του πρωθυπουργοκεντρικού μας συστήματος.
- Ενίσχυση και προστασία της εθνικής πολιτιστικής μας ταυτότητας μέσα στο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε την καθιέρωση πενταετούς θητείας της Βουλής, την απόδοση στην αντιπολίτευση του «προνομίου» της πρότασης ίδρυσης εξεταστικής επιτροπής και την επανεξέταση της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ενώ διαφώνησε με το αίτημα διάκρισης μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και εκείνης του υπουργού. Επίσης, ο κ. Στυλιανίδης πρότεινε την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και για τη δημιουργία ειδικού τμήματος για επενδυτικές δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο πρώην πρωθυπουργός και τέως πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, στάθηκε στην ανάγκη «ανοίγματος» της Δικαιοσύνης στην κοινωνία και βελτίωσης του επιπέδου των δικαστικών. Από την πλευρά του ο καθηγητής και Βουλευτής κ. Πάννης Πανούσης αναφέρθηκε στους τρόπους ελέγχου της διαφθοράς και κρίσης των δημοσίων αποφάσεων, ενώ στά-



θηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διασφάλισης της δημοσιότητας στη δίκη.

Τις δραματικές ιστορικές στιγμές που ζουν η Ελλάδα και η Ευρώπη σχολίασε ο πρώην Πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο Σύνταγμα και ένα νέο και καθαρό πολιτικό σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Κωνσταντίνος Χρυσόγονος διαπίστωσε μια συνεχιζόμενη διολίσθηση προς την συνταγματική εκτροπή και τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα δεν είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος όσο η τήρησή του. Τόσο ο ίδιος όσο και ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Νίκος Χλέπας μίλησαν για θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, ενώ ο συνταγματολόγος κ. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος πρότεινε μια στοχευμένη και όχι επαναστατική και μαξιμαλιστική αναθεώρηση, η οποία άλλωστε δεν είναι πανάκεια.

Ο Συνταγματολόγος κ. Πάργος Κατρούγκαλος διαπίστωσε, στο τέλος, ότι παρά τις επί μέρους διαφανίες είναι κοινή πεποίθηση ότι είναι αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση. Ο ίδιος πρότεινε ριζικές αλλαγές και εισαγωγή θεσμών άμεσης δημοκρατίας, όπως η συντακτική συνέλευση.

Επίσης, την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, δικαστικοί, εκπρόσωποι φορέων και επιμελητηρίων, εκπρόσωποι κομμάτων, δημοσιογράφοι και πλήθος πολιτών.



Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων
σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος